

Gregorius de Grote (circa 540-604)

Paus Gregorius de Grote is afgebeeld in pontificale kledij in de Clemenskerk te Merkelbeek. Achter Gregorius bevindt zich een baldakijn, afkomstig van oudere schilderijen.

Romanus heeft hem niet zegenend weergegeven, maar als een redenaar, wiens wijsvinger omhoog gaat om aandacht voor zijn vele verhalen te vragen. Op zijn schouder zit de duif als teken van de heilige Geest, de hemelse inspiratie die hem Gods gezangen en verhalen influistert. Je zou kunnen stellen dat van alle verhalenvertellers in de Clemenskerk Gregorius de meesterverteller is.

