



## Clemens Romanus (eerste eeuw)

Clemens Romanus heeft als patroonheilige van de kerk een prominente positie vlak bij de apsis aan de noordkant. Deze paus en martelaar is met Scholastica de enige die de monniken niet aankijkt, Clemens kijkt op naar Christus als Lam Gods, waar de woorden omheen staan: *Vidi supra montem Agnum stantem* (Ik zag boven op de berg het Lam [Gods] staan). Hij heeft het anker vast dat hem naar de zeebodem voerde. Dit attribuut heeft zich in de christelijke symboliek ontwikkeld tot een algemeen teken van hoop.

De schildering verwijst onder andere naar een wonder: Clemens werd op zeker moment verbannen naar de woestijn. De christelijke gemeenschap die hij daar aantrof moest dagelijks zes mijl lopen voor water. Clemens bad God om water in de directe omgeving. En toen hij zijn gebed had gedaan, keek hij om zich heen en zag een lam staan dat zijn rechterhoef ophief alsof hij een plaats aan de bisschop wilde laten zien; en hij besepte dat het Jezus Christus was die een waterbron aanwees.

