

## Geheime militaire basis in Eys!

(met dank Wim van der Hoeven)

“16 september 1944 werden we om kwart over drie bevrijd. In het Eyserbos hadden de Duitsers zich verscholen in loopgraven, vier dagen lang beschoten de Amerikanen vanaf de Gulpenerberg het gebied voordat de Duitsers capituleerden”, herinnert de geboren en getogen Eysenaar Jef van der Krogt zich. Ik was destijds veertien en weet als de dag van gisteren dat het bos bezaaid lag met omgekomen Duitse soldaten. Als kwajongens namen wij toen allerlei spullen mee, waaronder de revolvers van de gesneuvelden, vertelde hij eerder in een interview.



Daarna werd het gebied rond het Eyserbos maandenlang hermetisch afgesloten voor de bevolking. De Amerikanen richtten er een militaire basis in ,maar niemand wist wat er zich daadwerkelijk afspeelde. Pas tegen het einde van de oorlog vertelden de soldaten ons dat er een grote radarinstallatie stond. Van hier werden de voedseldroppings in Noord-Nederland en de bombardementen in het Duitse Roergebied gecoördineerd ,weet Van der Krocht.

### Henry Kissinger, man van oorlog en vrede

Marc Hermans, woonachtig in het kleine Elkenrade, gelegen aan de top van de Eyserbosweg-zeer bekend van de Amstel Goldrace- vertelt de bezoekers dikwijls het verhaal over de intensieve gevechten die drie dagen hebben geduurd en over de meest geheime radar installatie van Europa die hier heeft gestaan. Vanaf deze Nederlandse heuvel is er nog steeds een weids uitzicht op de stad Aken. De duizenden wielrenners die op de top van het uitzicht genieten, realiseren zich niet dat hier op deze strategische positie de eerste Europese radarpost door de Amerikanen werd geplaatst. Alle bommenraids naar Aken ,Keulen en Berlijn werden van hieruit gecoördineerd. De commandant van deze geheime basis was de latere minister van buitenlandse zaken van de VS, Henry Kissinger die in Eys was ingekwartierd. Henry Kissinger is letterlijk een man van oorlog en vrede: hij is onderscheiden met de Nobelprijs voor de vrede terwijl hij ook het bevel gaf tot de dodelijke bombardementen in Vietnam. Op de foto Kissinger met de handen in z'n zak in Eys.

