

REIZEN



Sander Janson 4
'Mijn werk is al mijn vakantie'

Verken 8
Onontdekt Europa

Shelly Sterk 12
'Alleen reizen gaf me een heel krachtig gevoel'

REISBLOGGERS
DELEN HUN ERVARINGEN 6

KAMPEREN
VOOR IEDER WAT WILS 10

OP AVONTUUR
Welke bestemming kies jij?

17-22 januari

caravana
lees meer op
pagina 21



Premium
All Inclusive
v.a. €1995* p.p.

Mein Schiff

TUI Cruises

10 daagse Baltische Staten cruise naar o.a. Tallinn, St. Peterburg, Helsinki & Stockholm
Vertrek vanuit Kiel
TUI Cruises - *Mein Schiff 1*

Vertrek op 27 mei, 21 juli en 8 augustus 2019
Vanaf €1995* p.p.

* Prijzen o.b.v. 2 pers-bezetting met vertrek op 27 mei en premium all inclusive verzorging (volpension, fooien, (alcoholische) dranken, sauna, fitness)
O.v.v. wijzigingen en beschikbaarheid

 **CAPTAIN CRUISE.NL**

Voor meer informatie, voorwaarden en reserveringen neem contact op met onze cruisespecialisten op
088 - 501 8 501

COLOFON

Dit is een bijlage bij de NDC, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De inhoud van deze uitgave valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid van deze kranten.



Projectmanagers:
Mintsje de Witte
Tamara Tetteroo

Auteurs:
Yara Hooglugt
Hagar Jobse

Vormgeving:
Sjoerd Claassen

Fotografie:
Dreamstime
Depositphotos
Fotolia

Rhijnvis Media ontwikkelt themabijlagen voor nationale dagbladen en magazines. Onze themabijlagen geven informatie over een specifieke branche of specifiek onderwerp.

© Copyright 2019
Niets uit deze uitgave mag worden vervoerd, afgedrukt, verspreid, openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhijnvis Media BV.

■ Rhijnvis Media ■
www.rhijnvismedia.nl
Nieuwendammerkade 28C 32
1022 AB Amsterdam
Telefoon: 020-7630577

NIEUW JAAR, NIEUWE REIZEN!

Nadat we reisjaar 2018 hebben afgesloten ligt er weer een heel blanco vel voor ons: 2019. De tijd van dromen, researchen en plannen is weer begonnen: waar gaan we in 2019 allemaal naartoe reizen? Wijzelf zijn nog volop plannen aan het maken. Hoe meer je reist, hoe langer je 'bucketlist' wordt, lijkt het wel. Iran, Lapland, Nieuw-Zeeland, één van de 'stannen' of toch een bestemming die we al eerder bezochten waar we zulke goede herinneringen aan hebben? De Filipijnen, Cuba of Zuid-Korea bijvoorbeeld?

W e vroegen ook onze Facebookvolgers naar hun reisplannen voor 2019 en de bestemmingen waren ontzettend divers. Maar één ding is zeker: reizigers zijn op zoek naar avontuur, in al zijn varianten! Hiken in de bergen van Oostenrijk, je laten verpletteren door de natuur in IJsland, of verder weg op avontuur in bijvoorbeeld Sri Lanka, Colombia, Patagonië of Japan. Of zelfs nog meer off the beaten track-bestemmingen, zonder massatoerisme. Ook laten reizigers zich graag verrassen door (nieuwe) citytripbestemmingen in Oost-Europa: Belgrado, Tallinn, Sofia of Krakau bijvoorbeeld.

Het andere grote thema in 2019 waar we als reizigers niet omheen kunnen is duurzaamheid. Juist wij reizigers, die weten hoe mooi de wereld is, moeten zorgen dat dit ook zo blijft. En vliegen is zo slecht voor het klimaat!

66 99
TENTJE MEE,
KAMPVUURTJE STOKEN;
EEN WEEKENDJE EVEN
LEKKER DIGITAL DETOXEN
EN UITWAAIEN KAN
HEERLIJK ZIJN!

Natuurlijk kun je beginnen met CO₂-compensatie van je vluchten en het verminderen van plastic, maar laten we met z'n allen ook eens wat vaker de trein nemen. Bovendien, treinreizen kunnen zo ontzettend mooi zijn!

Het is een fijne, relaxte manier van reizen en je ziet ook nog veel onderweg. Of ga eens op stap in de Benelux of Duitsland, een weekendje naar de Ardennen of kastelen bekijken in Duitsland. En laten we vooral onze eigen eilanden niet vergeten. Tentje mee, kampvuurtje stoken: een weekendje even lekker digital detoxen en uitwaaien kan heerlijk zijn!

Mogelijkheden genoeg... nu nog kiezen! In deze special (en op ikwilmeerreizen.nl natuurlijk) vind je nog veel meer ideeën voor korte en lange trips, ver weg en dichtbij. We wensen iedereen een heel avontuurlijk reisjaar toe!

MIRJAM & ANNEMARIE
ikwilmeerreizen.nl



OVER IK WIL MEER REIZEN!



© IKWILMEERREIZEN.NL

Hoe voelt het als je op reis bent?

Dat gevoel, dat de wereld aan je voeten ligt. Dat je maar weinig écht nodig hebt om gelukkig te zijn. Op ontdekkingsstocht door de wereld. Nieuwe smaken, nieuwe geuren, andere culturen... Het gevoel dat je echt bewust aan het leven bent en de drukte van Nederland achter je laat. Wat een heerlijk gevoel is het toch hè, die 'reisvibe'. Zou het niet fijn zijn als je dit gevoel elke dag weer een beetje in je dagelijks leven probeert terug te laten komen? Ik wil meer reizen! helpt je hierbij met inspiratie, tips en de leukste travel gifts.

Ons verhaal

Ik wil meer reizen! is een reisblog & travelshop die beiden in het teken staan van passie voor reizen. Of het nu onderweg of thuis op de bank is, we halen graag dat heerlijke reisgevoel bij je naar boven! Met onze blogs hopen we je te inspireren, herinneringen boven te halen en handige reistips mee te geven. Van stedentrip tot wereldreis en van roadtrip tot actieve outdoor vakantie. Genoeg reisinspiratie voor ieder type reiziger! In onze travelshop verkopen we handige travelgear, de leukste reisgadgets en originele cadeaus voor reizigers. Al onze reisbenodigdheden worden bovendien uitgebreid door onszelf getest op reis, in verschillende omstandigheden. We staan dan ook 100% achter al onze producten. Regelmatig delen we tests en reviews in ons blog. En de producten die het beste getest worden, verkopen we in onze travelshop. Een webwinkel vol testwinnaars dus! Samengesteld speciaal voor reizigers, door ervaren reizigers.

66 99
DAT GEVOEL, DAT DE
WERELD AAN JE VOETEN
LIGT. DAT JE MAAR WEINIG
ÉCHT NODIG HEBT OM
GELUKKIG TE ZIJN.

OP REIS DOOR DE USA MET ONZE TONKE VAN



'Afgelopen zomer werd voor ons een droom werkelijkheid: we hebben samen met vrienden, familie en medewerkers een Tonke VAN verscheppt naar de USA om daar beurtelings te gaan rondreizen'. Aan het woord is Maarten van Soest, eigenaar van Tonke.

'De afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een van de grootste camperbouwers van Nederland. We zijn door het publiek tot tweemaal toe tot 'camper-van-het-jaar' verkozen. Succes is gaaf, maar het is natuurlijk keihard werken. Het is dan geweldig om het plezier van het reizen met een Tonke te kunnen delen met mensen die je leuk vindt, en bovendien konden we dit, door samen de kosten te delen, voor iedereen betaalbaar houden.

Ik heb de Tonke VAN in de haven van Baltimore opgehaald. We zijn direct naar Washington gereden en vanaf daar gingen we verder in westelijke richting, want het doel was: San Francisco. Meteen buiten Washington begint het landschap groen en heuvelachtig te worden. Overal zijn prachtige National Parks en State Parks met campings. Buitenlanders reizen nauwelijks door het binnenland van de USA, dus iedereen is opgetogen je te spreken met je gekke Europese camper. Het landschap is prachtig en wordt alleen maar mooier naarmate je verder naar het westen rijdt. Ergens in New Mexico kwamen we een bekende wetenschapsjournalist tegen. Hij had geweldige adviezen over trails die hij met zijn grote camper niet kon rijden, maar wij wel.

Dit leverde voor ons het hoogtepunt van onze reis op. De 'Valley of the Gods', een heilige Indiaanse plek en meteen daarna de 'Mokey Dugway' en het uitzicht over 'Gooseneck'. Niet doorvertellen. Er was niemand. Alsof we op de maan waren! Soms reden we stukken over de oude Route 66, zoals de oude pas naar California, waarbij je langs het bizarre verlaten mijnwerkersstadje 'Oatman' komt. Hier wonen nu alleen nog een paar bijzondere dropouts. We hebben de kust 'geraakt' bij Morro Bay, een vriendelijk stadje met trottoirs, waar ook echt mensen liepen en fietsten. "Hier kunnen we wel wonen", zeiden de kinderen voor het eerst gedurende de reis. De kust 'raakte' ons ook, want er waren zeeotters met jongen aan het spelen onder

de vlonders van het eettentje waar we wat aten, er waren dolfinnen in de baai en verder op zee waren bultruggen en jagende orca's te zien. San Francisco was prachtig, alleen al die zwerwers... wat een contrasten heeft dit land. Iedereen die na ons kwam heeft de camper gebruikt om de westkust te verkennen, tot aan Yellowstone en zuidelijk California toe. De camper is nu nog in gebruik daar, en zal in februari terugkomen. Hij is dan 9 maanden van huis geweest en door 7 verschillende gezinnen gebruikt. Wat wij geleerd hebben van deze reis? Dat de USA een waanzinnig mooi land is, maar dat we blij zijn dat we in Nederland wonen waar we veel belasting betalen, mooie voorzieningen hebben en zuinig op elkaar zijn!'.
WWW.TONKE.EU

KARSTEN TENTEN
SINDS 1981

De Karsten Opera Een zee aan ruimte

De Karsten Tent

Toen de Karsten Tent in 1981 werd uitgevonden, werd het nieuwe kamperen een feit. En dat is het nog steeds, want de oppompbare Karsten Tent onderscheidt zich tot op de dag van vandaag door gemak, comfort, een oersterke constructie en uitstekende ventilatie. De tent wordt in Nederland in eigen atelier gemaakt van de beste kwaliteit materialen en staat als een huis!

Karsten Tunneltenten

Zorgeloos kamperen? Nu ook beschikbaar in een Tunneltent. Alle 5 verschillende modellen zijn zo opgezet met een slim stoksysteem en bestand tegen de ruigste weersomstandigheden. Verlangt u naar een compacte Karsten Tent maar wilt u niet inleveren op kwaliteit en comfort? Dan is de Karsten Opera precies wat u zoekt. Een moderne tunneltent die ruim plaats biedt aan 2 personen.

Nieuwsgierig?

Bezoek onze site of kom langs in onze nieuwe showroom.



De Karsten Lacerta
Verrassend flexibele gezinstent



De Karsten Novia
Een stevige bijzetter



De Karsten Tent 300
De beste oppompbare tent



De Karsten Koppeltent
Dan zet je echt wat neer

Zuid-Limburg verkennen vanuit
Valkenburg

Het Limburgse landschap is gedurende alle seizoenen prachtig. Wandelen of fietsend de stad en de regio ontdekken. Parkhotel Valkenburg vormt een prima startpunt voor een verkenning van Zuid-Limburg.

Boek nu uw arrangement of overnachting:
www.parkhotelvalkenburg.nl
043-6013241

Boek met code Reizen05 en ontvang 10% korting op uw boeking voor januari, februari en maart 2019

PARKHOTEL
Valkenburg
★★★★

De reisfavorieten van

SANDER JANSON

Jarenlang was hij niet van de camping én van de televisie weg te denken: 'kampeerveteraan' Sander Janson. Het programma *Campinglife*, dat hij 15 jaar lang presenteerde, voerde hem iedere zomer langs de bijzonderste plekken in heel Europa. De stop van het programma, in 2016, ging hem dan ook niet in de koude kleren zitten. 'Het was toch een deel van mijn leven geworden.'

TEKST: YARA HOOGLUGT



© SANDER JANSON

Sitzzitten is voor Sander in elk geval niet weggelegd: eind januari vertrekt hij voor RTL Snowmagazine weer voor zes weken naar zo'n 15 verschillende wintersportgebieden. 'Grappig genoeg ben ik tegelijkertijd best een huismus en vind ik het heerlijk om een zomer lang gewoon thuis in Scheveningen te zijn. Mijn werk is al mijn vakantie.'

Hoe kampeer je het liefst?

'Kamperen in een tent vind ik toch nog steeds het allerleukste. Of dat nu een kleine koepeltent, een moderne tent met tunnel of een luxe De Waard-tent is, dat maakt me niet uit. Als-ie maar ruim genoeg en van goede kwaliteit is. En, nog belangrijker: als de regen maar zo lekker rustgevend op het doek tikt.'

Welk gevoel vind je fijner: de spanning in aanloop naar een vakantie, of het vertrouwde gevoel van thuiskomen met nieuwe herinneringen?

'Dan kies ik zonder twijfel voor de voorbereiding van een nieuwe reis en het uitkijken naar het moment van vertrek. Ik vind het zelf heel leuk om mijn bestemming vooraf uit te stippelen met Google Earth. Een beetje virtueel rondwandelen, alvast baaitjes en kustlijnen verkennen... dat vind ik te gek. Daarbij heeft een goede voorbereiding nog een mooi voordeel: je kunt je vakantie afstemmen op lokale evenementen, feestdagen of marktjes.'

Reis je liever alleen of met familie of vrienden?

'Delen met anderen, daar draait het voor mij om. Alleen is ook maar zo alleen. Vroeger heb ik het wel eens gedaan, hoor – ik ben toen in mijn eentje naar Thailand gevlogen om daar 3 weken lang het land te ontdekken en vooral veel te

fotograferen. De eerste anderhalve week zag ik het land alleen maar door mijn lens. Daarna boekte ik een resort op Koh Phi Phi dat ik in de Lonely Planet had zien staan. Allemaal leuk en aardig, zo'n mooi huisje op palen, een handdoek in de vorm van een zwaan en rozenblaadjes op mijn bed, maar ik was nog steeds alleen! Dat "delen" deed ik vervolgens dan maar op een andere manier. Toen ik op een ochtend tijdens het ontbijt de enige

was die 5 dolfijnen zag zwemmen, heb ik staan roepen en wijzen om mijn medetoeristen erop te wijzen. De blijdschap op hun gezicht gaf mij weer voldoening.'

Afgelegen bestemmingen of de gezellige drukte van de meer populaire locaties?

'Hoe inheemser, hoe beter. Ik kom het liefst op plekken waar men mij, plat gezegd, niet ziet als een lopende zak geld. En vergis je niet: dat kan óók in populaire landen of steden.

Neem bijvoorbeeld Salou. Je denkt gelijk aan drukke stranden vol jongeren, maar rijd je 15 minuten het binnenland in, dan red je het niet meer met Engels, hoor. Dan kun je in een TL-verlicht lokaal restaurant met handen en voeten gaan uitleggen dat je die traditionele specialiteit wel eens wilt uitproberen – ook al heb je geen idee uit welke ingrediënten die bestaat. Gewoon doen! Buiten de gebaande paden, daar houd ik van.'

Belangrijkste reisitem in jouw koffer?

'Simpel: mijn creditcard. Als ik iets vergeten ben, kan ik het namelijk altijd kopen. Ik ben niet zo van het stressen. Je druk maken voorafgaand aan een vakantie, lost niets op. Sterker nog: je maakt het waarschijnlijk alleen maar erger.'

Wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent?

'Wat een moeilijke vraag. Toscane is en blijft een fantastisch mooi gebied. Groen, temperamentvol, lieve bevolking en geweldig eten... Maar ook de adembenemende Bodensee, nu ik er zo over nadenk, zal me altijd bijblijven. En Kroatië! Och, als je op zoek bent naar de meest romantische plek in Europa, dan moet je naar Rovinj. Daar heb je de mooiste kust van de hele Adriatische Zee – prachtig hoe kristalhelder het water daar is. Overal waar je kijkt zie je mooie afgesleten rotsformaties, de kleuren lijken zachter dan waar dan ook en de zon gaat lachend de zee in. Echt een aanrader.'

En waar zou je zelf nog wel eens heen willen?

'Naar Spitsbergen, maar dan in het voorjaar. Ik ben daar al eens in de winter geweest, wanneer het 24 uur per dag donker is. Je hele biologische klok raakt ervan ontregeld, gek is dat hè? Nu wil ik het ook eens ervaren terwijl het daar 24 uur per dag licht is.'



Sa Vaqueria - Mallorca



Ardou collection suites - Kreta

Waar iedereen rechts afslaat, gaat Eliza linksaf

Vlieg vanaf Groningen Airport Eelde naar:

- Kreta
- Algarve
- Mallorca

Unieke vakantieadresjes rondom de Middellandse Zee



vlucht + verblijf + huurauto

Bekijk mijn ontdekkingen op Elizawashere.nl

Kleinschalige vakantieadresjes vind je hier

Bij Eliza was here vind je een vakantie op een unieke plek, ver weg van de massa. Laat je verrassen door een authentieke ervaring op een onontdekte plek. Verblijf in oude Portugese finca's, Spaanse boetiekhotels of een moderne Griekse villa's met privé zwembad.



KOM KAMPEREN MIDDEN IN DE NATUUR!

CAMPERS EN CARAVANS WELKOM

Er zijn 134 Natuurkampeerterrainen in Nederland, 11 in Frankrijk en één in België, waar je geniet van rust, ruimte en vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het Groene Boekje) kun je op alle terreinen terecht. Download ook de gratis Kamperen app.

Natuurkampeerterrainen
te gast bij moeder natuur

WWW.NATUUR-KAMPEERTERRAINEN.NL

ER EVEN OP UIT HUUR EEN TREKKERSHUT!

ONTDEK ZE ALLEMAAL

Ontdek de 750 Trekkershutten in de Benelux en net over de grens in de Duitse Eifel. Je vindt ze op 250 diverse terreinen, van recreatieparken met grote zwembaden tot rustige campings met veel groen. Ideaal voor je fiets- en wandelvakantie!

Trekkershutten
voor de rondreizende vakantieganger

WWW.TREKKERSHUTTEN.NL

ncrv-reizen.nl kampeerreizen

Kampeerreizen met een christelijke identiteit
Meer info & boekingen:
www.ncrvkampeerreizen.nl | tel. 088 - 81 00 444

vertrekgarantie

21 mei t/m 19 juni | € 1.295
Rügen - Bornholm - Zweden

vertrekgarantie

30 mei t/m 20 juni | € 985
Donau Radweg (Passau-Wenen)

vertrekgarantie

29 mei t/m 20 juni | € 939
Drau Radweg (Karinthië)

aanbieding!

2 t/m 21 sept. | van € 915 nu tijdelijk € 875
Zuidwest-Duitsland

U reist met eigen vervoer en kampeermiddel. Prijzen per persoon, op basis van twee personen. Druk- en zettfouten voorbehouden.

Unieke bestemmingen buiten de continentsgrenzen

EEN WARM ONTHAAL IN ZUID-AMERIKA

Zo veelzijdig als Zuid-Amerika is, zo eenduidig is de gemeenschappelijke deler die in alle landen in dit werelddeel aanwezig is: de gastvrijheid van de bevolking. Waar je ook komt, of je nu in de binnenlanden van Peru rondbanjert of verzeild raakt in een Cubaanse vallei, de kans is groot dat je een warm onthaal krijgt van de lokale bewoners. Samen met blogger Karlijn Meulman (karlijntravels.com) nemen we een vlucht langs drie van haar mooiste ervaringen.

TEKST: YARA HOOGLUGT

SURINAME

WERELDREIS IN EEN LAND

Wie aan Zuid-Amerika denkt, slaat Suriname gemakkelijk over. En dat is zonde, want juist in dit land vind je een enorme diversiteit aan mogelijkheden.

Suzette Eeltink van Suriname Holidays: "Suriname is een unieke vakantiebestemming die nog vrij onbekend is bij toeristen. Het land geeft je een bijzondere inblik in de cultuur van verschillende bevolkingsgroepen. De wilde mangrovekust, waar tevens oude plantages te vinden zijn met overblijfselen uit de koloniale tijd, leent zich uitstekend voor een verkenningstocht per fiets. Onderweg maak je kennis met Aziatische invloeden van de Javaanse en Hindoeïstische bevolking. En als je verdwaalt, geen nood, iedereen spreekt Nederlands in Suriname! Wil je dieper het Amazoneregenwoud in trekken, dan ben je aangewezen op de rivieren en reis je in uitgeholde boomstammen of met kleine vliegtuigjes. Langs de rivier tref je dorpen van traditionele inheemse- en marronbevolking en geniet je van de ongerepte jungle vol bijzondere flora en fauna. Kortom: Suriname heeft alles, voor cultuur-, natuur- en geschiedenis-liefhebbers. Maak een reis door de wereld, maar dan in één land."

Roadtrips in Peru

"Wil je Peru op een originele manier verkennen, doe dat dan vooral met een eigen huurauto. Zo heb je alle kans om van de gebaande paden af te wijken en in de meest verlaten gebieden terecht te komen. Op het traject tussen het Titicacameer en Inca-stad Pisac namen we bijvoorbeeld niet de hoofdweg, maar een offroad-route: het Circuito Cordillerano, vanuit het leuke stadje Lampa. Uitgestrekte landschappen, prachtige rotsformaties en metershoge cactussen trekken aan je voorbij – je komt hooguit een enkele keer eens een herder met wat lama's, alpaca's of schapen tegen. Het is misschien juist omdat zij zo weinig toeristen zien, dat ze ook direct zo gastvrij zijn. Dat zie je ook op de Koffieroute, een alternatief voor de Inca-trail. Op deze wandelroute kun je op verschillende plekken terecht bij locals die je hun eenvoudige gastenverblijf ter beschikking stellen. Hier koken ze de meest fantastische maaltijden voor je en zorgen ervoor dat je écht even onderdeel uitmaakt van hun dagelijks leven."

Onderdompen in Cuba

"De enige manier om Cuba echt goed te leren kennen, is wat mij betreft door hotels te vermijden en iedere nacht te slapen in een casa particular – oftewel, gewoon bij iemand thuis. Cubaanse families zetten hun deuren graag wagenwijd voor je open in een bed & breakfast-achtige setting. Door het gesprek met hen

aan te gaan leer je het land pas echt begrijpen: het communisme, de cultuur en de manier waarop Cubanen zich van inkomen verzekeren. Als ik aan mijn mooiste herinnering denk, schiet me direct een vriendelijke tabaksboer in Valle van Viñales te binnen. Hij zag ons uit de auto stappen toen we wat wilden rondkijken en wenkte ons direct. Hij wilde ons spontaan rondleiden over zijn boerderij, gewoon, omdat hij dat hartstikke leuk vond. We leerden van hem hoe zijn planten groeiden en hoe hij zijn tabak droogde.

“”
HET IS MISSCHIEN
JUÏST OMDAT ZIJ ZO
WEINIG TOERISTEN ZIEN,
DAT ZE OOK DIRECT
ZO GASTVRIJ ZIJN

We waren een beetje huiverig voor onverwachte kosten, maar dat bleek onterecht. Deze man had oprecht zin in een praatje!

IJswandelen in Argentinië

"Geen discussie: als je naar Argentinië gaat, moet je de Perito Moreno-gletsjer bezoeken. Je kunt er varen, korte wandelingen maken en de gletsjer vanaf speciale platforms bekijken, maar écht ervaren doe je de ijzige gletsjer wat mij betreft tijdens een 'big ice trekking'. Dit is een 5 uur durende wandeling over het ijs, waarbij je helemaal naar het hart van de gletsjer loopt. Bind crampons onder je schoenen en gaan! In die ijswereld, helemaal omgeven door het prachtige blauwe ijs van de gletsjer, imposante ijsgrotten en kraakheldere watervallen, beleeft je Argentinië op z'n best."



AZIË HEEFT HET ALLEMAAL

Of je nu een strandganger bent of een actieve backpacker, of je voor stilte en natuurschoon komt of cultuur- en geschiedenis-liefhebber bent, of je alleen reist of met je gezin: voor ieder type reiziger is er wel een geschikt Aziatisch land. Reisblogger Manon de Jong (reiswijsneuzen.nl) helpt avontuurlijke (wereld)reizigers met het warmmaken van hun grootste reisdromen tegen een beperkt budget. We vroeger haar naar haar mooiste herinneringen.

TEKST: YARA HOOGLUGT

De gastvrijheid van Cambodja

"Wat me vooral is bijgebleven van mijn bezoek aan Cambodja, is de puurheid van de bevolking. De mensen ogen heel gelukkig en maken écht contact met je. Ik heb daar ontzettend veel gelachen. Cambodjanen hebben echt humor en zijn altijd in voor gekheid of een kletspraatje. Iedereen is zo vriendelijk en gastvrij! Nou staat Azië over het algemeen toch al bekend om haar gastvrijheid, maar in Cambodja viel het echt op – zeker als je denkt aan het recente verleden van het land. Generaties Cambodjanen zijn voor het leven getekend door het gruwelijke regime van Rode Khmer-leider Pol Pot, maar juist hun optimisme en dankbaarheid staat daarmee in schril contrast. Ze leven alsof elke dag hun laatste is, enorm inspirerend."

Onontdekte parel in Indonesië

"De bijzonderste, meest onbedorven plek die ik in Indonesië bezocht heb, zijn met stip de Togeans Islands, een eilandengroep bij het eiland Sulawesi. Alle clichés zijn er te vinden: parelwitte stranden, overhangende palmbomen... je voelt je er echt Robinson Crusoe. Het eiland is niet te vinden in de standaard reisbrochure, en dat

Alleen op de wereld in Nepal

"Nog niet zo lang geleden heb ik in Nepal het Annapurna Circuit gedaan, een bergwandeling van zo'n 200 kilometer, waarbij je stijgt

tot 5416 meter hoogte. Normaal gesproken gaan 200 mensen per dag de berg op, maar omdat wij er in het laagseizoen in februari waren, waren dat er gemiddeld maar zo'n 6. Heel bijzonder, ik had echt een alleen-op-de-wereld-gevoel. Volledige stilte, geen bereik en helemaal afgesloten van de buitenwereld genoot ik ontzettend van de prachtige omgeving. We leefden echt volgens het ritme van de natuur: we stonden op met de zon en gingen met zonsondergang naar bed. Het is een spectaculaire en intensieve trekking, en de charme zit 'm ook echt in de eenvoud van het leven middenin de natuur."

Onontdekte parel in Indonesië

"De bijzonderste, meest onbedorven plek die ik in Indonesië bezocht heb, zijn met stip de Togeans Islands, een eilandengroep bij het eiland Sulawesi. Alle clichés zijn er te vinden: parelwitte stranden, overhangende palmbomen... je voelt je er echt Robinson Crusoe. Het eiland is niet te vinden in de standaard reisbrochure, en dat



© REISWIJSNEUZEN.NL

is ook niet zo heel gek: om er te komen moet je eerst 4 uur vliegen vanaf Jakarta, dan nog 12 uur met de ferry, en vervolgens stap je over op een lokaal bootje. In totaal ben je bijna twee dagen onderweg, maar na het maken van deze pelgrimstocht word je rijkelijk beloond.

Heel bijzonder daar: je kunt er snorkelen tussen duizenden kwallen die niet steken. De dieren steken niet, omdat ze ongeveer

een miljoen jaar geleden al werden afgezonderd van de oceaan, en sindsdien in dit meer leefden. Hier hebben ze nooit natuurlijke vijanden gekend, dus verdween uiteindelijk ook hun vermogen om te steken. Er zijn maar 3 meren ter wereld waar de ongevaarlijke soort van deze beestjes leven, dus het was voor mij een van de meest unieke belevenissen ooit."

“”
PARELWITTE STRANDEN,
OVERHANGENDE PALM-
BOMEN... JE VOELT JE ER
ECHT ROBINSON CRUSOE.

Suriname, an undiscovered secret

Suriname is een uniek vakantie-land. Iedereen die houdt van ongerepte jungle, interesse heeft in historie en graag kennis maakt met de vriendelijke bevolking zal het ongetwijfeld naar zijn zin hebben. Heerlijk eten en het tropische klimaat dragen bij aan een onvergetelijke ontdekkingsreis door dit mooie land.

Suriname Holidays heeft zich gespecialiseerd in het samenstellen van individuele rondreizen. Aan de hand van uw wensen creëren wij voor u een persoonlijk reisplan.

Suriname Holidays

Wij helpen u graag verder met uw droomreis naar Suriname!
Suzette Eeltink, Hélène Schrader en Sandra Zweers

Spaarnwouderstraat 76 | 2011 AE Haarlem
Tel: 023-533 4028 | info@surinameholidays.nl | www.surinameholidays.nl

Condor TRAVELS
Selfdrive in Zuid-Amerika

selfdrive reizen

ARGENTINIË
CUBA CHILI BOLIVIA
PERU ECUADOR
COLOMBIA

AVONTUURLIJKE REIZEN MET EIGEN CAMPER

- Maximaal 10 equipages
- Ervaren reisbegeleiders
- Bijzondere overnachtingsplekken
- O.a. Marokko, Rusland, Balkan, Mongolië, Iran, Zuid-Amerika

www.condortravels.nl

TME TAILOR MADE EXPEDITIONS
AVONTUURLIJKE CAMPERREIZEN

AVONTUURLIJKE REIZEN MET EIGEN CAMPER

- Maximaal 10 equipages
- Ervaren reisbegeleiders
- Bijzondere overnachtingsplekken
- O.a. Marokko, Rusland, Balkan, Mongolië, Iran, Zuid-Amerika

www.tailormade-expeditions.nl

Ervaar Azië als geen ander!

HSS AZIË REIZEN

Groepsreizen | Individueel | Strandvakantie

- Indonesië
- Maleisië
- Sri Lanka
- Thailand
- Vietnam

www.hssaziereizen.nl **tel:058 2137706**

RONDREIZEN AZIË!

NATIVE TRAVEL

Ga naar **nativetravel.nl** en kies jouw reis!

100% NAATWERK
NATIVE TRAVEL

Onbekend Europa:

VOOR IEDER WAT WILS

Sla Frankrijk, Spanje of Italië dit jaar eens over! Juist minder bekende Europese pareltjes hebben een hoop te bieden. Zo is een bezoek aan IJsland voor natuurliefhebbers een onvergetelijke ervaring, kunnen geschiedenislieverhebbers hun hart ophalen in het voormalig communistische Georgië, voor wie van lekker en gevarieerd eten houdt, is de Macedonische keuken een openbaring en sportfanaten zitten goed op de Kanaaleilanden.

TEKST: HAGAR JOBSE

Ongerepte natuur in IJsland

Wandelingen maken over gletsjers en door bossen en ongerepte velden, walvissen bekijken en het Noorderlicht aanschouwen. In IJsland kan het allemaal. En dat maakt dit eiland in de Atlantische Oceaan een walhalla voor natuurliefhebbers. Wie een rondreis maakt met de auto kan het beste de Golden Circle volgen. Deze hoofdweg voert je langs prachtige plekken, zoals de gigantische Gullfoss waterval. Tevens een bezoekje waard is natuurreservaat Dimmuborgir dat in het noorden van het land ligt en bestaat uit rotsformaties van lava. In het westen ligt nationaal park Snæfellsjökull. Heb je na al dat gewandelen zin om te relaxen? Dat kan in de Blue Lagoon, het bekendste thermale bad van het eiland. Overigens is een reis naar IJsland prima te combineren met een bezoekje aan Oost-Groenland.

Culinaire smeltkroes Macedonië

De parel van de Balkan, zo wordt Macedonië ook wel genoemd. De natuur is er prachtig en je hebt er veel kerken en kloosters en honderden kleine dorpjes. En dan is het eten er ook nog eens niet alleen lekker, maar ook goedkoop. Voor tien euro heb je al een maaltijd, dus je kunt hier naar hartenlust uit eten. Heeft Macedonië een typisch eigen keuken? Kenners vinden van niet en zeggen dat het een mix is van allerlei gerechten uit de omringende landen. De traditionele Macedonische keuken bevat inderdaad elementen uit het hele Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, maar juist dat maakt het eten hier zo heerlijk en gevarieerd. Naar de stad Ohrid, aan het Ohridmeer, ga je om vers gevangen vis te eten. Ook kun je dit land niet verlaten zonder Pind-



TBILISI GEORGIË

zur te hebben geproefd. Dit rode smeerseltje dat bestaat uit paprika, aubergine, zout en allerlei kruiden is heerlijk op brood. Ook een aanrader: vegetarische goulash van een tomaten-yoghurtsaus. Neem er vooral een glas wijn bij, Macedonië staat bekend om haar uitstekende wijnen.

DE TRADITIONELE
MACEDONISCHE KEUKEN
BEVAT ELEMENTEN UIT
HET HELE MIDDELLANDSE
ZEEGEBIED EN HET
MIDDEN-OOSTEN.

Het bewegen verleden van Georgië

Georgië kent een roerig verleden. Neem alleen al hoofdstad Tbilisi, die zesduizend jaar geleden werd gesticht en sindsdien in Perzische, Russische, Mongoolse en Turkse handen viel. In tegenstelling tot veel andere voormalige sovjetsteden kent Tbilisi een prachtig oud centrum. Op nog geen uur rijden van Tbilisi ligt de oude hoofdstad Mtscheta, met als hoogtepunt de Svetitschoveli-kathedraal die op de werelderfgoed lijst van Unesco staat. Ten tijde van het communisme viel Georgië onder de Russische invloedssfeer. Zeer de moeite waard is dan ook een bezoek aan de kleine stad Gori, de geboorteplaats van voormalig communistisch dictator Stalin. Zijn geboortehuis is in de jaren vijftig omgetoverd tot museum en sindsdien is er eigenlijk niks ver-

ander. Bezoekers krijgen dus een kijkje in de manier waarop er ten tijde van de Sovjetrepubliek tegen Stalin werd aangekeken.

Actief op de Kanaaleilanden

Ben je een wandel-, fiets-, of watersportliefhebber, dan zal je van de Kanaaleilanden niet weg te slaan zijn. Deze eilandengroep voor de Franse kust bestaat uit de eilanden Jersey, Guernsey, Sark, Herm en Alderney. Met name op Guernsey is het heerlijk toeven als je van een actieve vakantie houdt. Bezoek de prachtige brede zandstranden met een surfboard onder de arm, daag jezelf uit tijdens een pittig fietstochtje door het heuvelachtige landschap of kom tot rust tijdens een wandeling door de ongerepte natuur van dit unieke eiland.



Guernsey

intrigerend anders
en toch vertrouwd

Met Sunair rechtstreeks
vanaf Groningen
naar Guernsey



Guernsey is met haar oppervlakte van 65 km² het op één na grootste Kanaaleiland en ligt samen met de andere Kanaaleilanden voor de Franse Kust. De warme golfstroom uit het Caraïbisch gebied zorgt voor een gunstig klimaat met vroege lentes, lange zwoele zomers en zachte winters.

Het glooiende landschap is voornamelijk groen en de kustlijn is grillig en rotsachtig met veel prachtige baaien en idyllische inhammen. Het enorme verschil tussen eb en vloed (gemiddeld met zo'n 12 meter één van de grootste ter wereld) maakt dat het eiland twee keer per dag totaal van gedaante verandert. Havens vallen droog, boten liggen op hun kant en op de stranden vind je de meest uiteenlopende schelpdieren.

Een van de vele eilandgeneugten is 'lekker eten'. De eilandbewoners houden van eten in alle smaken. Een rijke bron aan verse ingrediënten, waaronder vooral vis en schaaldieren, vormen een inspiratie voor diverse gerechten. Het eiland ademt Franse charme en Britse hoffelijkheid. Een perfecte bestemming om te onthaasten.

Last but not least... Vanuit Guernsey kunt u tevens gemakkelijk de kleine eilanden Herm (2 km) en Sark (5,5 km) bezoeken. Beide eilanden, paradijselijk met hun ongerepte natuur en met hun geheel eigen karakter en charme, die absoluut een extra dimensie aan uw reis kunnen toevoegen.



Hotel Pandora ★★

Een uitstekend charmant stadshotel in het hart van St. Peter Port, in Hauteville, het hooggelegen deel van de stad, vlak naast het huis van Victor Hugo. Het is een gastvrij hotel met een comfortabele klassieke lounge, veranda, prachtige grote tuin, keurig verzorgde kamers en goede maaltijden.

PANDORA	
PRIZEN O.B.V. 2-PK IN €	
VERTREK: ZONDAG	7 NACHTEN
28/4-22/6	869

OF

Hotel Hougue du Pommier ★★★

Sfeervol hotel gevestigd in een voormalige boerderij uit 1712 aan de westkust van Guernsey. Het is onlangs volledig gerenoveerd en achter de traditionele gevel is het omgetoverd tot een modern boutique hotel. Landelijke gelegen en op ca. 10 min. loopafstand van het strand van Cobo Bay. Het beschikt over diverse lounges, restaurant, grote tuinen en moderne kamers.

HOUGUE DU POMMIER	
PRIZEN O.B.V. 2-PK IN €	
VERTREK: ZONDAG	7 NACHTEN
28/4-1/6	879
2/6-8/6	1025
9/6-22/6	995

Vertrek is altijd op zondag vanaf Groningen Airport Eelde om ca. 14.10 uur. Geldigheidsduur: 28 april - 22 juni 2019

INCLUSIEF: • rechtstreekse retourvlucht Groningen - Guernsey vv. per Blue Islands • 20kg ruimbagage en 10 kg handbagage • 7 overnachtingen met ontbijt • welkomstdiner op dag van aankomst • dinsdag: dagtocht Herm met ferryticket en bustransfer hotel-haven vv. • donderdag: dagtocht Sark met ferryticket en bustransfer hotel-haven vv. • luchthaven-transfers op dag 1 & 8 • Engelsprekende lokale vertegenwoordiging • Per boeking een Sunair/Dominicus reisgids Kanaaleilanden.



EXCLUSIEF zijn evt. Vluichtoelagen Y1 of Y2, wanneer de goedkoopste vliegtuigstoelen (Y-klasse) niet meer beschikbaar zijn.

Voor meer informatie en reserveren neemt u contact op met uw reisbureau, of met één van onze Kanaaleilanden specialisten op 0172-782040, of kanaaleilanden@sunair.nl. Of kijk op www.sunair.nl/reizen-inspiratie. U kunt verwijzen naar de reis, zoals vermeld in de Reizen - Inspiratie Onbekend Europa

NOORD-IJSLAND

VEELZIJDIGE RONDREIZEN BUITEN DE GEBAADE PADEN



Kijk op
[voigt-travel.nl/
noord](http://voigt-travel.nl/noord)

Het echte IJsland ervaar je in het noorden van het land. Met een rechtstreekse vlucht naar Akureyri liggen de metershoge watervallen, de ongerepte vulkaanlandschappen en de pittoreske vissersdorpjes aan je voeten. Ontdek het met je eigen huurauto of camper.

VOIGTRAVEL
VAN REIZEN NAAR BELEVEN



035 69 90 322

- 8, 15 en 22-daagse reizen, vertrek mei t/m september 2019

Heerlijk, het kampeerseizoen staat weer voor de deur

KAMPEREN? MOGELIJKHEDEN GENOEG!

De hele dag in de buitenlucht vertoeven en 's avonds in slaap vallen met het geluid van krekels op de achtergrond kan enorm ontspannend zijn. Hoe we dat precies doen, daarin heeft iedereen weer een andere voorkeur. Waar de een het heerlijk vindt om helemaal back-to-basic te gaan, geniet een ander juist van iets meer comfort. Geen probleem, op kampeergebied is namelijk meer mogelijk dan ooit. Op deze vier verschillende manieren kun je eropuit trekken in de natuur.

TEKST: HAGAR JOBSE

Nederlanders zijn de meest ervaren kampeers van Europa. Jaarlijks vieren maar liefst 3,5 miljoen Nederlanders vakantie in de buitenlucht. Maar hoewel je deze groep twintig jaar geleden grofweg kon verdelen in twee categorieën: tent- en caravangebruikers, valt er tegenwoordig een stuk meer te kiezen. 'De ontwikkeling die zich de laatste

jaren op kampeergebied heeft voorgedaan, kun je vergelijken met die op het gebied van bier,' zegt Arie Stoffelen, universitair docent en onderzoeker toerismegeografie aan de universiteit van Groningen. 'Je kunt nog steeds gewoon een pilsje bestellen, maar er verschijnen ook steeds meer speciaalbiertjes. Dat geldt ook voor kamperen. Er verschijnen meer gespecialiseerde vormen.'



1 Comfortabel vakantie vieren in de buitenlucht

Razend populair is bijvoorbeeld glamping, een samenvoeging van de woorden glamorous en camping. Wél lekker in de buitenlucht zijn, maar je geen zorgen hoeven maken over kwijtrakende tentstokken of een lek luchtbed. Kamperen in luxe en comfort, hoe werkt dat precies? 'Sinds een jaar of vier zie je dat steeds meer campingeigenaren een soort luxe safaritenten op hun terrein neerzetten,' zegt Karin Horstman. Ze is eigenaar van de blog www.ilovekamperen.nl en kampeert al haar hele leven, op de camping maar ook in de Australische wildernis en in de Sahara. In zo'n luxe safaritent is het volgens Horstman heerlijk vertoeven. 'Ze zijn meestal ingericht met goede bedden. Vaak is er een keukentje, een badkamertje en een kachel. Je hoeft dus geen kou te lijden.' Maar ook binnen de categorie glamping

zijn er genoeg keuzes. Zo kun je verblijven in een luxe ingerichte boomhut, maar ook in een lodge op het water. Er is zelfs de mogelijkheid om op een luxe manier op het erf van een boer te verblijven. Overigens is een nacht in een glampingverblijf wel wat duurder dan de gemiddelde kampeerplek. Horstman: 'Eigenlijk heb je te maken met hotelprijzen. Het kost al snel honderd euro per nacht.'

WÉL LEKKER IN DE BUITENLUCHT ZIJN, MAAR JE GEEN ZORGEN HOEVEN MAKEN OVER KWIJTRAKENDE TENTSTOKKEN OF EEN LEK LUCHTBED.

2 Tot rust komen in de wildernis

Terwijl glamping in de lift zit, is er volgens Stoffelen ook een groep die juist helemaal back-to-basic wil. Om aan de drukte en de hectiek van het dagelijkse leven te ontsnappen, duiken deze mensen het liefst zo diep mogelijk de natuur in. En dat betekent geen zwembad, geen WiFi en vaak zelfs geen sanitair. Met name gebieden als Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk zijn volgens Stoffelen geschikt voor wildkamperen. 'Daar mag je in principe op ieder stuk land je tent neerzetten, mits je niet in het zicht staat van iemands woonkamer. Dat biedt veel mogelijkheden en geeft een enorm gevoel van vrijheid.' Maar ook binnen Nederland zijn er mogelijkheden. 'Kijk eens naar 'paalkamperen,' tipt Horstman. 'Op verschillende plekken in Nederland zijn palen neergezet, meestal midden in de natuur. Binnen een straal van tien meter

hieromheen mag je je tent neerzetten. Er is plek voor maximaal drie tenten.' Nederland telt vijftig van dit soort veldjes. Heb je echt zin in iets avontuurlijks? Zet je tentje er dan neer in de winter. Dikke kans dat je alleen staat en rustig kunt genieten van de natuur.

3 Het ultieme gevoel van vrijheid met de camper

Leg je je vakantie liever niet van tevoren vast en houd je van spontane uitstapjes? Dan is een camper misschien wat voor jou. Met een huisje op wielen heb je de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Het voordeel van een camper is volgens Horstman dat je elk moment op een soort 'micro-avontuur' kan gaan. 'Veel mensen ervaren tegenwoordig stress in hun dagelijks leven,' legt ze uit. 'Kijk alleen al naar het aantal burn-outs. Hierdoor is de behoefte om geregeld naar buiten te gaan groot. Met een camper kan dat heel gemakkelijk.' Horstman heeft zelf

ook een camper en ze trekt er dan ook vaak op uit met haar gezin. 'We gaan wel zeven tot tien keer per jaar met de camper op pad. Een weekendje naar de Ardennen bijvoorbeeld.' Het enige bezwaar dat je als kampeerder kunt hebben? Campers zijn niet goedkoop. Horstman: 'Een camper kost al snel 50.000 euro.' Toch hebben veel mensen dat er voor over, zo blijkt uit onderzoek. De verkoop van campers stijgt elk jaar. In de eerste drie kwartalen van 2018 werden er in Nederland 1862 nieuwe kampeerauto's verkocht, dat is 14,1 procent meer dan het jaar daarvoor. Wil je een tochtje met de camper eerst even uitproberen voordat je tot aanschaf overgaat? Dan heeft Horstman hier nog wel oplossing voor. 'Er zijn tegenwoordig ook campereigenaren die hun kampeermiddel te huur aanbieden. 'Ideaal dus, als je het eerst even wilt uitproberen voordat je tot aanschaf overgaat.'

4 Kamperen met beleving

Van speciale kindercampings tot campings voor vijftigplussers en van simpele campings tot enorm luxe varianten. Het campingsaanbod is groter dan ooit. Voor de natuurliefhebbers die 'paalkamperen' te heftig vinden, heb je de 'natuurkampeerterrinen': campings met veel rust. Hier geen afgebakende plekken, maar de ruimte om je tent neer te zetten waar je maar wilt en écht kamperen in de natuur.

WE GAAN WEL ZEVEN TOT TIEN KEER PER JAAR MET DE CAMPER OP PAD. EEN WEEKENDJE NAAR DE ARDENNEN BIJVOORBEELD.



Wakker worden, de tent openritsen en de dauwdruppels nog op het gras zien staan, tot rust komen met vogelkewetter om je heen en 's avonds een welverdiend drankje onder de sterrenhemel. Het aantal Nederlanders dat voor dit soort campings kiest, is (nog) niet zo groot. Volgens Arie Stoffelen is een camping alleen, zonder aanvullende faciliteiten, voor veel mensen toch niet genoeg. 'Er komt steeds meer verbinding tussen kamperen en andere activiteiten. Mensen willen dat er genoeg te doen is op de camping.' Horstman herkent dat. Gewoon lekker boekjes lezen bij de tent is er vaak niet meer bij. 'Als camping moet je ervoor zorgen dat er genoeg te doen is. Je hebt tegenwoordig campings met een heel bijbehorend animatieteam.' Horstman denkt dat de specialisatietrend voortkomt uit de behoefte van mensen om vakantie te vieren op een manier die perfect bij hen past. 'Mensen willen een camping die past bij hun levensstijl. De beleving en de activiteiten die ze

kunnen doen, staan hierbij centraal.' De markt speelt hier op in en dus bestaan er tegenwoordig surf-, yoga-, kook- en schildercampings. Ook groepskamperen is populair, hierbij kun je met een groep vrienden een heel veld afhuren.

ER KOMT STEEDS MEER VERBINDING TUSSEN KAMPEREN EN ANDERE ACTIVITEITEN. MENSEN WILLEN DAT ER GENOEG TE DOEN IS OP DE CAMPING.



Caravan Centrum
Peelo Assen

U vindt ons op de **caravana**

Stand 3130 Adria caravans

Stand 4150 Alpenkreuzer vouwwagens

Officieel dealer van de merken:



Caravan Centrum Peelo-Assen
Zeilmakerstraat 8-10 | 9403 VA Assen
0592 - 34 22 36 | www.peelo-assen.nl | info@peelo-assen.nl

KAMPEERWINKEL

HappyTent
Kampeervakanties

Kamperen in luxe

Boek nu met **€40,- korting**

Meer info: www.happytent.nl

Actiecode: **DVN40***

*Actiecode invullen bij opmerkingen, korting wordt achteraf verrekend

BOERENBED
De leukste glamping vakantie!

TOT WEL **€90,- KORTING!**

Kom luxe kamperen en ontdek wat glamping is!

VIND DE PROMOCODE HIER: WWW.BOERENBED.NL/REIZEN

Met BVN kan je overal in de wereld je favoriete TV-programma's van de NPO en VRT bekijken. Online, via de BVN-app en satelliet.

Download de BVN-app en kijk gratis, zonder abonnement!

www.bvn.tv

De beste Nederlandse televisie, zelfs in the middle of nowhere.

bvn.

Nederlandse en Vlaamse televisie in het buitenland.

Het is een hectische tijd voor Shelly Sterk. Sinds ze begin 2018 de overstap van RTL4 naar SBS6 maakte presenteert ze Shownieuws. Op het moment van dit interview is ze daarnaast ook bezig met de opnames van het programma Fijne Kerst, en die combinatie zorgt voor een zeer onregelmatig schema. Zo stond ze drie dagen voor dit gesprek nog tot drie uur 's nachts te filmen in het Twentse plaatsje Losser, vlakbij de Duitse grens. Deze week neemt ze op woensdag en vrijdag Shownieuws op en is ze pas om middernacht klaar. 'Een beetje een gekkenhuis dus,' geeft ze toe. Maar je hoort haar niet klagen. 'Ik vind presenteren het allerleukste wat er is,' zegt ze opgewekt over de telefoon. Al moet ze eerlijk toegeven dat het wel weer eens tijd wordt voor vakantie.

Wanneer was je er voor het laatst even tussenuit?

'Dat was mijn huwelijksreis in juni. Mark en ik zijn getrouwd in het Italiaanse Assisi, in de regio Umbrië. Na ons huwelijk hebben we nog anderhalve week samen door Italië gereisd. Vanaf Assisi zijn we afgedaald tot in de hak van de laars, naar Puglia. Mark en ik zijn echte Italië-liefhebbers. Toen we net samen waren zijn we een keertje samen in Rome geweest en toen zijn we helemaal verliefd geworden op het land. Op het lekkere eten, de prachtige landschappen, de architectuur, de geschiedenis, de lieve mensen. Italië heeft écht alles.'

Heb je een favoriete plek in Italië?

'Rome! Dat is wat mij betreft de mooiste stad op aarde. Ik ben er nu zo'n vier keer geweest. Ik heb er mijn

'In Expeditie Robinson werd ik teruggeworpen op mezelf en de natuur.

DAARDOOR VOELDE IK ME HEEL KRACHTIG.'

Geef presentatrice **Shelly Sterk** (27) een backpack en een vliegticket naar een verre bestemming en ze is dolgelukkig. Die liefde voor reizen heeft ze van huis uit meegekregen. Tegenwoordig gaat ze meestal op vakantie met haar kersverse man Mark. En dan het liefst naar Italië. 'Dat land heeft alles.'

TEKST: HAGAR JOBSE

vaste adressen. Vlakbij het hotelletje waar Mark en ik altijd verblijven zit bijvoorbeeld Obica, een mozzarellabar met heel veel verschillende soorten mozzarella. Een bezoek daaraan is vaste prik. Dan gaan we op het pleintje daar zitten en mensen kijken terwijl we lekker focaccia met mozzarella en tomaat eten.'

Als je moet tussen kiezen tussen de camping in Frankrijk of backpacken?

'Backpacken! Dat vind ik echt heerlijk. Ik houd sowieso heel erg van verre reizen. Mijn vader werkte bij KLM en vanaf mijn vijftiende zijn we met ons gezin veel buiten Europa geweest. Naar New York en Thailand

bijvoorbeeld. Ook hebben we twee keer een roadtrip gemaakt door de VS, één keer langs de kust van Californië en één keer langs de kust van Florida. Na mijn studie heb ik drie maanden alleen door Zuid-Amerika gereisd. Dat ik in mijn eentje zou gaan, was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik was eenentwintig en zou met een vriendin gaan. Zij wilde eigenlijk naar Spanje, ik naar Australië. En toen werd het dus Zuid-Amerika. Ze spreken er Spaans, maar het is wél ver weg! Maar na een paar dagen kreeg die vriendin enorme heimwee en ging ze terug naar huis. Dat ik alleen verder ging, zie ik achteraf gezien als een kans. Als ik van tevoren

alleen op het vliegtuig had moeten stappen, had ik het waarschijnlijk niet gedurfd, maar nu liep het zo. Alleen reizen gaf me een heel krachtig gevoel. Ik ben door Argentinië, Uruguay en Brazilië gereisd. Of ik me alleen heb gevoeld? Nee nooit. Ik verbleef in hostels en hoefde mijn rugzak maar ergens neer te zetten of ik had aanspraak.'

Zuid-Amerika is een stuk onveiliger dan Europa. Ben je nooit bang geweest onderweg?

'Nee, nooit. Maar ik weet ook van mezelf dat ik niet in zeven sloten tegelijk loop. Voor mijn ouders was het eerst even schrikken dat ik daar op-

eens alleen zat, maar ergens wisten ze wel dat het wel goed zou komen en ik geen gekke dingen zou doen.'

Dat je niet terugdeinst voor een beetje avontuur blijkt wel. In 2017 deed je mee aan Expeditie Robinson. Je kwam behoorlijk ver zelfs, je redde het net niet tot de finale. In een interview vertelde je dat dit het meest bijzondere is, wat je ooit hebt gedaan. Leg uit!

'Nou, laat ik zeggen één van de meest bijzondere dingen. Die reis alleen door Zuid-Amerika was ook fantastisch, en mijn bruiloft natuurlijk ook, maar Expeditie Robinson was wel heel bijzonder. Ik bedoel, wij zijn in de westerse wereld zo verwend.



FOTO'S: © SHELLY STERK



46 33

IK WEET VAN MEZELF DAT IK NIET IN ZEVEN SLOTEN TEGELIJK LOOP

Overall is WiFi en als je naar de supermarkt gaat heb je een heel scala aan opties. Tijdens Expeditie Robinson word je volledig teruggeworpen op jezelf en de natuur. Je moet zelf voedsel zoeken, vuur maken. Als dat allemaal lukt, geeft je dat een heel krachtig gevoel. Ik voelde me hierdoor heel sterk. Nu was ik er ook best serieus in gegaan. Zo had ik van tevoren een survivalcursus gedaan waar ik geleerd heb hoe ik vuur moet maken en hoe ik hout kan hakken met een machete, een soort kapmes. Ik dacht: "het gaat me niet overkomen dat ik daar straks sta en geen idee heb". Ik ben best fanatiek, ja.'

Je hebt veel van de wereld gezien. Naar welke plek hoef je niet per se terug?
'Naar Dubai. Mark moest daarnaartoe voor werk en ik ging mee. Als ik het heel oneerbiedig zeg vond ik het gewoon een zandbak waar mensen met veel geld van alles uit de grond gestampt hebben. Laten we zeggen: alles dat ik mooi vind aan Rome, heeft Dubai niet. Er hangt geen gezellige sfeer.'

Welke bestemming staat nog op je bucketlist?

'De Galapagos-eilanden! Die bestemming staat écht met stip op één. Een beetje jammer dat Mark er niet per se heen wil. Hij is iets minder avontuurlijk ingesteld dan ik en hoeft niet zo nodig rond te reizen met een backpack. Deze reis ga ik dus een keer in mijn eentje maken. Of met mijn vader, die is ook wel in voor een avontuur.'

Waar moeten lezers volgens jou echt naartoe?

'Argentinië. Je hebt er prachtige natuurverschijnselen zoals de gletsjer Perito Moreno en de Iguazu-watervallen. In de provincie Mendoza drink je de heerlijkste wijnen! En dan heb je natuurlijk nog Buenos Aires, een soort Barcelona 2.0 waar ze steak eten in plaats van tapas. Er hangt een heel fijne sfeer in die stad.'

46 33

IK DACHT: "HET GAAT ME NIET OVERKOMEN DAT IK DAAR STRAKS STA EN GEEN IDEE HEB". IK BEN BEST FANATIEK, JA.



Al vele jaren organiseert Isropa de meest bijzondere reizen naar indrukwekkende landen. Of je nu op zoek bent naar een heerlijke strandvakantie, een korte stedentrip of een indrukwekkende rondreis, bij Isropa ben je aan het juiste adres! Wij kennen de bestemmingen als geen ander en helpen je graag om jouw droomreis samen te stellen.

Kijk op www.isropa.nl voor meer informatie.

Neem contact met ons op via
088 1900 300 of info@isropa.nl

iki travels

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
070-8200324

www.ikitravels.nl
info@ikitravels.nl

uw individuele reis volledig op maat

- Japan
- Hongkong
- Vietnam
- Laos
- Cambodja
- Taiwan
- Zuid Korea
- Sri Lanka

PARKHOTEL Valkenburg ★★★★★

Weense wals op het vrijthof

1 overnachting
Luxe ontbijtbuffet

Lichte broodjeslunch bij aankomst in het hotel
Terrasarrangement: voorafgaand aan het concert een 3-gangen diner op het vrijthof met prachtig zicht op het concert, exclusief drank
Transfer van/naar hotel en Vrijthof
Midnight snack bij terugkomst in het hotel
Onbeperkt toegang tot de wellness
Inclusief verblijfsbijdrage en parkeergelden

Vanaf €475,- per kamer
www.parkhotelvalkenburg.nl
043-6013241

Boek met code Reizen en ontvang koffie/thee met een stuk vlaai gratis!

July 2019
4/5/6/7/12/13/14/
19/20/21

PACIFIC ISLAND TRAVEL

De Pacific heeft ons gegrepen en laat ons nooit meer los.
Laat u adviseren door dé specialist in droomreizen naar o.a. Australië, Nieuw-Zeeland, Hawaï, Fiji, Frans-Polynesië en Cook Islands!

020-2051069 | droomreis@pacificislandtravel.nl | pacificislandtravel.nl

Geen zee te hoog, geen rivier te smal

STAP AAN BOORD VAN EEN CRUISESCHIP

Oh, de charme van reizen op het water. De rustgevende deining van de golven, de gemoedelijke sfeer op het dek, de horizon die zich voor de boeg uitstrekt en nergens lijkt te eindigen... vanaf de rivier, zee of oceaan is alles anders. Waar je ook bent. Om het vrije gevoel van het varen te kunnen meemaken, hoef je heus niet te bezitten over een eigen sloep, zeilboot of luxe jacht. Stap aan boord van een cruiseschip! De bestemmingen zijn eindeloos. Wij geven je wat tips uit de zee aan mogelijkheden.

Panamakanaal

Het Panamakanaal is bijzonder. Waarom? De 81 kilometer lange waterweg is namelijk helemaal aangelegd door mensen. Op 1 januari 1881 begonnen de Fransen aan de monsterklus, in 1907 werd het werk overgenomen door de Amerikanen en in 1914 kon het kanaal officieel in gebruik genomen worden. Het Panamakanaal verbindt de Caraïbische zee met de Stille Oceaan en voert dwars door het prachtige Panama, gelegen in Centraal-Amerika. Al sinds jaar en dag is het kanaal een populaire cruisebestemming, en die cruises zijn zo uitgebreid als je zelf wilt. Begin bijvoorbeeld in het zuiden van Chili, geniet van een de meest verse seafood aan de kust van Coquimbo, gooi het anker uit in de prachtige Peruaanse stad Lima, en vaar via Ecuador, Colombia en Panama zelfs helemaal door naar Miami. Eenmaal daar kun je er natuurlijk naar wens altijd nog een vakantie achteraan plakken.

TEKST: YARA HOOGLUGT



De Noorse fjorden

Ook de Scandinavische natuurpracht is adembenemd. Vanaf een cruiseschip lijken de statige bergen nog imposanter, de wateren spiegelglad, en de lichten nog betoverender. Wie houdt van de sereniteit van het noorden en het ongedwongen van het Scandinavische leven, is op een cruiseschip langs de Noorse fjorden op de goede plek. Waar je ook heen vaart - richting noord of zuid, landinwaarts of van de kust af, de

steile bergwanden, kleurige, vrolijke havenstadjes en woeste watervallen zijn overal even mooi. Vertrekken kan 'gewoon' vanuit Amsterdam, Rotterdam of IJmuiden, maar ook vanuit bijvoorbeeld Engeland of Noorwegen zelf. Absoluut een van de hoogtepunten: de Zeven Zusters, een waterval in de Geirangerfjord in Noorwegen. Het water stroomt hier in zeven afzonderlijke stromen maar liefst 300 meter naar beneden. Een must see!

AL SINDS JAAR EN DAG IS HET KANAAL EEN POPULAIRE CRUISE-BESTEMMING, EN DIE CRUISES ZIJN ZO UITGEBREID ALS JE ZELF WILT.



Onze eigen rivieren

Wie liever dichtbij huis blijft, kan ook zeker op een cruiseschip zijn hart ophalen. Heb je bijvoorbeeld wel eens aan het natuurschoon en de interessante steden langs onze eigen rivieren gedacht? Zelfs als je in Nederland blijft kun je makkelijk een of twee weken zoet zijn op het water. Reis bijvoorbeeld langs de authentieke Hanzesteden langs de IJssel en het Zwarte Water, verken de Zaanse Schans vanaf het

water of trek in het voorjaar op je gemak het Limburgse landschap in. Ook als je Nederland op je duimpje denkt te kennen, zal een cruise je weer tot heel andere inzichten brengen. Nederland, waterland - gaat dat zien!



Ontdek Europa's mooiste rivieren...

en boek een riviercruise van Feenstra!



Heeft u de nieuwe brochure voor 2019 al?

Riviercruises 2019

Met Feenstra Rijn Lijn heeft u keuze uit vele prachtige cruises over de Rijn, Moezel, Saar, Neckar, Main en Donau. Verder bieden wij unieke reizen over de Nederlandse en Belgische wateren. Een riviercruise van Feenstra staat garant voor comfort, afwisseling, gezelligheid en uitstekende verzorging.

Daarom kiest u voor Feenstra

- ✓ Zeer uitgebreid aanbod op de Rijn, Moezel, Saar, Neckar, Main en Donau. de Nederlandse & Belgische wateren
- ✓ Keuze uit 72 verschillende riviercruises en 8 comfortabele schepen
- ✓ Verzorging op basis van volpension
- ✓ Nederlandstalige reisleiding
- ✓ Interessante excursies
- ✓ Op alle cruises prijsgarantie

Onze bestemmingen

- Nederland & België
- Luxemburg & Duitsland
- Zwitserland & Oostenrijk
- Hongarije & Slowakije
- Kroatië, Roemenië & Servië

Meer informatie

- Ga naar uw ANVR reisbureau
- Op www.feenstrarijnl.nl
- Volg ons op Facebook!
- Of bel (026) 445 28 05



Tel. (026) 445 28 05



www.feenstrarijnl.nl

HURDIGRUTEN — PER POSTBOOT LANGS DE NOORSE FJORDEN

12-DAAGSE RONDEIS BERGEN-KIRKENES-BERGEN

Speciale **VOORDEELDATA** en regelmatig aanbiedingen voor **ALLENREIZENDEN**

DE MOOISTE ZEEZEIS TER WERELD

HET GEHELE JAAR DAGELIJKS VERTREK

- Dag 1: Bergen, stad van de zeven bergen
- Dag 2: Art-Nouveau stad Ålesund
- Dag 3: Middeleeuwse kroningsstad Trondheim
- Dag 4: Bodø en de prachtige Lofoten eilanden
- Dag 5: Tromsø, hoofdstad van het Arctische gebied
- Dag 6: Honningsvåg, toegangspoort naar de Noordkaap
- Dag 7: Kirkenes, keerpunt vlakbij de Russische grens

- Dag 8: Hammerfest, noordelijkste stad ter wereld
- Dag 9: Adembenemd landschap Vesterålen en Lofoten
- Dag 10: De Zeven Zusters en Poolcirkel ceremonie
- Dag 11: Kristiansund en rozenstad Molde
- Dag 12: Terug in Hanzestad Bergen.

Norske Noorwegen Reizen is exclusief vertegenwoordiger van Hurtigruten in Nederland. Onze reisspecialisten informeren je graag over onze scherpe aanbiedingen en kunnen je van dienst zijn met een reisvoorstel-op-maat. Vraag de brochure aan: **Noorse fjordenkust 2019/2020**

REVOLUTIONAIR!
DE NIEUWE CELEBRITY EDGE VAART NU IN DE CARIBBEAN EN KOMT VOOR DE ZOMER VAN 2019 NAAR EUROPA. BOEK NU!



Celebrity X Cruises

NORSKE NOORWEGEN REIZEN • www.norske.nl • info@norske.nl • T +31 (0) 23-528 98 56





“”
**HET IS GEWOON
 EEN LEUKE GROEP
 GELIJKGESTEMDEN DIE
 DEZELFDE ACTIVITEITEN
 WILLEN ONDERNEMEN**

GEEN VAKANTIEMAATJE? ZIJ GINGEN ER TOCH GEWOON OP UIT

Reizen is heerlijk. Het verrijkt je geest en geeft je de ruimte om weer op te laden. Maar wat als jij er tussenuit wilt en je vrienden zijn druk? Of als jij naar een ver land wilt, maar je partner liever dichtbij huis blijft? Thuisblijven dan maar? Dat is eigenlijk zonde. Ook alleen kun je namelijk prima op vakantie.

TEKST: HAGAR JOBSE



Wim Dictus (61) is alleenstaand en reist het liefst alleen.

‘Doordat ik als freelance muzikant werk, kan ik er vrij gemakkelijk even

tussenuit. Het afgelopen jaar ben ik in mijn eentje in Wenen, Barcelona, Sevilla en Cordoba geweest. In het verleden heb ik ook verdere reizen gemaakt in mijn eentje, naar Colombia en Cuba bijvoorbeeld. Het liefst reis ik naar Spaanstalige landen, vanwege de muziek, maar ook omdat ik de taal spreek. Ik ben sinds kort weer vrijgezel, maar toen ik een relatie had reisde ik ook het liefst alleen. Ik vind het heerlijk als ik op reis met niemand rekening hoeft te houden. Onderweg trek ik meestal niet op met

andere Nederlandse reizigers, eerder met de locals. Het leuke aan alleen reizen is dat je meer openstaat voor nieuwe ontmoetingen.’

“”
**HET LEUKE AAN ALLEEN
 REIZEN IS DAT JE MEER
 OPENSTAAT VOOR NIEUWE
 ONTMOETINGEN**

Fieke Livius (51) is alleenstaand en moeder van twee kinderen van 14 en 16. Ze is al twee keer op singlereis geweest.

‘De afgelopen twee jaar ben ik via een georganiseerde reis met een groep singles op wintersport geweest. Niet omdat ik per se leuke mannen wilde ontmoeten, maar omdat ik ontzettend veel zin had om weer eens te skiën. Vroeger deed ik dat wel eens samen met een aantal andere gezinnen, maar ik had juist zin om zonder de kinderen weg te gaan.

Mijn vrienden waren er niet voor te porren, dus toen heb ik me voor een singlevakantie ingeschreven. Dat beviel zo goed dat ik het afgelopen winter weer heb gedaan. Ondanks dat alle deelnemers single zijn, is mijn ervaring dat er helemaal geen datingsfeer hangt. Het is gewoon een leuke groep gelijkgestemden die dezelfde activiteiten willen ondernemen. In de zomer ga ik altijd met de kinderen op vakantie en ik ga ook geregeld weg met vrienden. Die singlereizen zie ik als een leuk extraatje.’



Nicolette Kosterman-Delme (45) is getrouwd. Voordat ze vijf jaar geleden haar partner ontmoette, ging ze geregeld op groepsreizen.

‘Toen ik nog single was, wilde ik wel wat van de wereld zien. Mijn vrienden hadden echter meestal geen tijd om met me mee te gaan. Daarom ben ik vier keer op groepsreis geweest, naar Java en Bali, Kenia en Tanzania, Brazilië en Argentinië en de laatste keer naar Thailand. Eén keer heb ik een vakantie in mijn eentje geboekt, naar Bali. Maar dat was niks voor mij. Ik ben er niet goed in om alleen dingen te ondernemen, ik vind het al snel gedoe en bovendien niet zo gezellig. Een nadeel van groepsreizen is dat het reisschema vaak heel druk is. Er is weinig ruimte voor ontspanning, terwijl ik een dagje relaxen bij het zwembad zo nu en dan ook wel fijn vind.’

Hoewel ze al 12 jaar lang met veel plezier in Amsterdam woont, begon toch ook het buitenleven voor Rixt (32) steeds meer te lonken. Aangezien ze van jongs af aan met haar familie altijd al veel gewandeld heeft, was de keuze voor een actieve vakantie al snel gemaakt. ‘Het idee van een wandelvakantie spookte al langer door mijn hoofd, maar dit keer heb ik eindelijk de knoop doorgehakt.’ Rixt boekte een 7 dagen durende groepsreis – wandelen door de Oostenrijkse Alpen. ‘Omdat dit weer mijn eerste wandelvakantie sinds lange tijd zou worden, leek een groepsreis mij een veilige optie. Het weer kan, zeker zo tussen de bergen, zomaar omslaan, en dan wil je niet in je eentje zijn. Bovendien leek het me veel gezelliger om met een groep gelijkgestemden op pad te gaan, in plaats van op eigen houtje.’

Meditatief

Die keuze bleek een schot in de roos. Hoewel het wandelen an sich intensieve inspanning vergde, had het een ontspannend effect. Ook de groepsdynamiek, waarin ruimte was voor stilte en stevig doorstappen, maar ook voor een gezellig praatje en zelfs diepzinnige gesprekken, paste Rixt als gegoten. ‘Ik vond het zelf heerlijk om wat meer voorop te lopen. De blauwe, frisse, heldere lucht om me heen, de stilte, de prachtige vergezichten. Op een gegeven moment raak je dan ook in zo’n lekkere cadans dat het lopen haast een meditatieve werking heeft.’ Iedere avond, na een tocht van zo’n 16 kilometer per dag, keerde de groep terug naar dezelfde accommodatie. ‘Daar aten we samen en namen we op ons gemak het programma van de volgende dag door. Als je zin had in gezelschap, dan kletste je wat met je medereizigers, maar als je liever even terugtrok, dan kon dat ook gemakkelijk. Er was zelfs een sauna!’

Op naar de volgende

Nu Rixt de smaak te pakken heeft gekregen, laat ze er ook geen gras over groeien. De volgende trip staat alweer gepland, en dat wordt gelijk

Actieve vakanties zijn voor iedereen

ONTSPANNING DOOR INSPANNING

Sinds ze afgelopen zomer de Oostenrijkse Alpen te voet doorkruiste, heeft **Rixt Wieringa** de smaak van het wandelen helemaal te pakken gekregen. Met de wind in de haren en omgeven door de stille schoonheid van de natuur gedijt ze het best, zo ontdekte ze. ‘De volgende tocht staat alweer op de planning.’

TEKST: YARA HOOGLUGT



“”
**HET WEER KAN, ZEKER
 ZO TUSSEN DE BERGEN,
 ZOMAAR OMSLAAN, EN
 DAN WIL JE NIET/IN JE
 EENTJE ZIJN.**

iets heel anders. ‘Ik ga in januari sneeuwwandelen in Finland! Op aanraden van mijn gids in Oostenrijk heb ik een huttentocht geboekt, samen met een vriendin. Het lijkt me een heel bijzondere tocht: je krijgt een soort tennisracket onder je schoenen gebonden om te voorkomen dat je wegzakt, maar verder heb je geen speciale uitrusting nodig. Veel laagjes natuurlijk, want tegen Lapland en de Russische grens kan het zelfs -25 graden worden. Ik zie er ontzettend naar uit. Wie weet zie ik daar het Noorderlicht!’

Neem de fiets mee

Wie zich liever wat sneller voortbeweegt in de natuur, maar wél op zoek is naar een actieve vakantie, heeft oneindige mogelijkheden op de fiets. Heuveltje op, heuveltje af in Limburg, net als Rixt de Oostenrijkse bergen verkennen in, bijvoorbeeld, Tirol, of zelfs je tweewieler mee op de boot naar de Dalmatische kust van Kroatië: niets is te gek. En dat wij Nederlanders dol zijn op fietsen, hoeven we je ook eigenlijk niet meer te vertellen. In totaal leggen we jaarlijks gezamenlijk zo’n 15 miljard

kilometer af, zo blijkt uit cijfers van het CBS. We gebruiken onze fiets allang niet meer alleen voor woon-werkverkeer of om even boodschappen te doen: in 2018 gingen maar liefst 1,5 miljoen Nederlanders op fietsvakantie. Daar gaven we met zijn allen 452 miljoen euro aan uit! Fietsen blijft dus onverminderd populair, en terecht – op fietsvakantie ben je én sportief bezig, én je ziet je omgeving op een unieke manier aan je voorbijtrekken. Trappen maar!

HET ELFSTEDENPAD

de Wandeltocht der Wandeltochten

Meer nog dan om de steden, gaat het bij het Elfstedenpad om het tussenliggende land en om de paden die de steden verbinden. De schoonheid van de Greidhoeke en het Merengebied staat buiten kijf, maar Friesland is meer dan weiland en water. Het Elfstedenpad maakt een royale slag door de heuvels en bossen van het Gaasterland. Voorbij Dokkum doorkruist het de typische houtwallen in het coulissenlandschap van de Fryske Wâlden. Kortom: met het Elfstedenpad is een prachtig stukje Friesland ontdekt, niet alleen voor schaatsers, fietsers en watersporters, maar nu ook voor wandelaars.

Route Elfstedenpad (Streekpad 19)
 Leeuwarden-Stavoren-Harlingen-Dokkum-Leeuwarden
 Totale afstand incl. proloog en rondwandelingen 305 km.



Word ook vriend van het Elfstedenpad

Je ontvangt dan het complete Elfstedenpad-vriendenpakket voor €25,00. In het pakket zijn de gids, het stijlvolle ambassadeurspeldje en de oorkonde opgenomen. Bovendien krijg je een eervolle vermelding in de Eregalerij van het Elfstedenpad bij de route op de website.

Het pakket is nu te bestellen op wandeln.nl/vriend-van-het-elfstedenpad voor €25,00 incl. verzendkosten (reguliere prijs € 32,20).

VIND ONZE
GOUDKLOMP
 TER WAARDE VAN
€AD 10.000

Voor de speurneuzen onder ons hebben we ergens in West Canada een heuse goudklomp verstopt ter waarde van maar liefst CAD 10.000,-. Iedereen die bij GoCanada een reis naar West Canada boekt met vertrek in 2019 krijgt een paar goede tips waar hij kan liggen!

GoCanada's GOLD RUSH
 2019

WEBSITE
www.gocanada.nl

TELEFOON
 035 - 750 32 25

Wil jij een onvergetelijke singlereis beleven?
 Boek dan nu jouw vakantie op www.crusj.com

✓ **Gelijkgestemden**
 ✓ **Veel bestemmingen**
 ✓ **Relaxen en gezelligheid**
 ✓ **Niks moet, alles mag**

CRUSJ

Bel ons: **088 707 06 96**

De mooiste Fietsvakanties
 boekt u op Fital.nl

Fitál
 fietsvakantie specialist

8 dagen Fiets/Vlieg vakantie **Nieuw!**
Algarve / Portugal
 Ontdek de Portugese kust vanuit het leuke vissersdorpje **Olhos d'Agua**, vlakbij **Vilamoura** en **Albufeira**. Redelijk vlakke routes en bij uitstek geschikt om per **e-bike** te verkennen.

Inclusief
 ✓ Retourvlucht Groningen – Faro v.v.
 ✓ Verblijf in prima ****Hotel Alto da Colina
 ✓ Fietsprogramma met dagelijks fietstochten van ca. 50 km per dag
 ✓ Huurfietstypen e-bike + GPS
 ✓ Vertrek **wedelijks op maandag**

vliegen vanaf Groningen
 v.a. € 799,-

8 dagen Fiets/Vlieg vakantie
Zilverkust / Portugal
 De **Costa da Prata** (zilverkust) biedt alles wat een fietsvakantie zou mogen hebben; zon, zee, cultuur en natuur. U overnacht aan de baai van Sao Martinho do Porto en van hieruit maakt u dagtochten naar diverse steden zoals Caldas da Rainha, Nazaré, en Óbidos.

Inclusief
 ✓ Retourvlucht Amsterdam – Lissabon v.v.
 ✓ Verblijf in prima ****Hotel Concha in Nazaré
 ✓ Fietsprogramma met dagelijks fietstochten van ca. 50 km per dag
 ✓ Huurfietstypen toerfiets met fietstassen + GPS
 ✓ Ook mogelijk met vertrek **vanaf luchthaven Groningen**

v.a. € 795,-

Meer informatie & reserveren: www.fital.nl of ☎ **078 69 20 115**

fietsroute v/h jaar 2018
 Kattegattleden Zweden

Vraag gratis de nieuwe brochure aan

vos travel
 ACTIEF REISPLEZIER

150 individuele fiets- en wandelvakanties met bagagetransport in Europa

Nieuwe reizen 2019:
 Delft: door het groene hart van Holland (5d/4n)
 Kroatië: rondom Zadar en de eilanden (8d/7n)
 Puglia: van culturele hoofdstad 2019 Matera naar Leche (8d/7n)
 Gers: Vlaamse chambre d'hôte in de Midi Pyrénées (8d/7n)
 Antwerpen: diamanten/Vlaamse Meesters/Belgisch Bier (6d/5n)

VOS Travel - Th. Versteeghstraat 82 - 7558 HV Hengelo
 ☎ 074/277.83.82 - info@vostravel.nl - www.vostravel.nl

De veelzijdigheid van Nederlands natuurschoon

OP VAKANTIE IN EIGEN LAND

Ons land mag dan klein zijn en het klimaat weinig divers, de Nederlandse natuur is wel degelijk enorm gevarieerd. Combineer dat gegeven met het gemak van de kleine afstanden en het grote aanbod aan accommodatie middenin de natuur, en je hebt de perfecte vakantie om tot rust te komen binnen de eigen landsgrenzen. Waar kun je zoal naartoe?

TEKST: YARA HOOGLUGT



© BRON: VVV ZUID LIMBURG

De Nederlandse woestijn

Loop je ver genoeg het Kootwijkerzand op, voelt het er niet zo desolaat als de gemiddelde woestijn. Het natuurreservaat is zo uitgestrekt dat je na een paar honderd meter wandelen al omringd zal zijn door zand, zand en nog eens zand. Het Kootwijkerzand, gelegen op de Veluwe, is wat dat betreft ook uniek: het is met een oppervlakte van 700 hectare de grootste stuifzandvlakte van West-Europa. Urenlang kun je er rondwalen zonder iemand tegen te komen – je kruist hooguit het pad van een konijn of ree. Als je er écht vroeg bij bent, heb je in de ochtenddauw zelfs kans om edelherten te spotten.

La dolce vita

De fijnproever die zich na een stevige fiets- of wandeltocht het liefst laaft aan authentieke streekgerechten, zit in Zuid-Limburg gebakken. Trek er bijvoorbeeld eens op uit in het prachtige Maasdal met zijn glooiende heuvels, knisperend groen en historische bezienswaardigheden, en strijk daarna neer in het eeuwenoude plaatsje Bemelen. Eenmaal daar kan het Bourgondische leven worden afgetrapt. Een wijntje van één van de vele Limburgse wijngaarden, de verfijnde smaak van het vlees van het Livar Kloostervarken, fruit dat rechtstreeks van het Bemeler land komt... Zuid-Limburg heeft 't allemaal!

TREK ER BIJVOORBEELD EENS OP UIT IN HET PRACHTIGE MAASDAL MET ZIJN GLOOIENDE HEUVELS, KNISPEREND GROEN EN HISTORISCHE BEZIENSWAARDIGHEDEN, EN STRIJK DAARNA NEER IN HET EEUWENOUDE PLAATSJE BEMELLEN.

Werelderfgoed in het noorden

In hetzelfde rijtje als Yosemite National Park in Amerika en het Great Barrier Reef in Australië, treffen we ook de Waddenzee aan de Nederlands-Duits-Deense Noordzeekust aan. In 2009 werd het Waddengebied namelijk opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst, en dat maakt het een onmisbare vakantiebestemming voor iedereen die de natuur en al haar flora en fauna aan warm hart toedraagt. Wadlopen, zeehonden spotten of gewoon in de eindeloze verte staren langs de kust: in deze weidse omgeving kom je echt tot rust.

Rust en ruimte in de natuur

Waar ervaar je het echte gevoel van vrijheid beter dan middenin de natuur? Waar je de ochtenddauw zelf kunt voelen, de vogels op een paar meter afstand de dag hoort inluiden en waar je 's avonds wegdroomt bij het kampvuur? Gelukkig kent Nederland maar liefst 134 Natuurkampeerterrijnen, waar je kunt kamperen in z'n puurste vorm. Geniet er van de rust, de ruimte en de vrijheid. Met de Natuurkampeerkaart (in Het Groene Boekje) kun je op alle terreinen terecht. Benieuwd waar deze terreinen zijn? Kijk op www.degroenekoepel.nl of www.natuurkampeerterrijnen.nl

WIN EEN GRATIS WEEKEND LANDAL HET LAND VAN BARTJE

WINNEN?

www.parkvakanties.nl/win

- ✓ Verblijf in luxe 6-persoons woning
- ✓ Midden in Drentse bossen
- ✓ Super kindvriendelijk park
- ✓ Subtropisch Zwembad



Luxe vakantie boerderij Land van Bartje

HOE DOE IK MEE?

- 1 Ga naar: www.parkvakanties.nl/win
- 2 Vul het actie-formulier in
- 3 Je maakt meteen kans om te winnen!

Dé vakantiepark expert PARKVAKANTIES

aanbiedingen • last minutes • reviews parkvakanties.nl

Beleef de Veluwe!

De Boshoeck RECREATIEPARK

Boek nu online: www.deboshhoek.nl

KAMPEERPLAATS (MET PRIVÉSANITAIR) | ANIMATIE | GLAMPING | BUNGALOWS
SAFARITENTEN | HOOGWAARDIGE FACILITEITEN | GROEPSVERBLIJVEN | CHALETS

info@deboshhoek.nl | 0342-471297 | Harremaatweg 34 Voorhuizen

Vanaf € 89 per persoon

Bilderberg Winterweken

€ 25 WINTERWEKEN CADEAUCHEQUE

BILDERBERG Why settle for less?

Bilderberg Winterweken arrangement:

- twee overnachtingen
- tweemaal Het Bilderberg Ontbijt
- 1 driegangendiner
- Bilderberg Wintercheque t.w.v. € 25
- keuze uit 12 hotels

Dit mag u niet missen! Reserveer nu uw Bilderberg WinterWeken arrangement en ontvang € 25 cadeau van Bilderberg. Maak uw verblijf extra bijzonder en kies bijvoorbeeld voor een late check out. Of geniet bij de openhaard van een goed glas wijn. De keuze is aan u. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en actuele prijzen en het maken van uw reservering op www.bilderberg.nl/reizen

Op vakantie met een dubbele glimlach

VOLOP VAKANTIEPLEZIER In de prachtige natuur van Nederland en Frankrijk

Met jouw RCN-vakantie steun je mensen voor wie vakantie niet zo vanzelfsprekend is. Jij een glimlach, zij een glimlach.

RCN biedt 17 unieke parken in Nederland en Frankrijk, waar rust, ruimte en natuur nog heel gewoon zijn. Kijk op rcn.nl of bel 085 0400 700

Goed voor elkaar

DICHTBIJ HUIS OP CITYTRIP

Citytrips worden toch al gauw geassocieerd met een vliegvakantie naar Barcelona, Milaan of New York. Zoek je het echter dicht bij huis, dan zal je zien dat ook een korte auto- of treinrit volstaat voor een vakantie in een veelzijdige stad. Ga eens op citytrip in eigen land!

TEKST: YARA HOOGLUGT



BOURGONDISCH MIDDELBURG

Struinen langs de grachten, winkeltje in, winkeltje uit, dwalen door de monumentale binnenstad en de dag afsluiten met een goede, verse pan mosselen. Wie op stedentrip gaat in Middelburg, komt op geen enkel vlak iets tekort. De gemoedelijke sfeer, imposante gevels en vriendelijke bewoners geven je direct een vakantiegevoel, zonder dat je daar ook maar iets voor hoeft te doen.

KUNSTZINNIG HEERLEN

Mooi Heerlen, stad tussen de heuvels. Voor een mooie smeltkroes van oud en nieuw moet je hier zijn. Het rustieke stadscentrum kent zowel historische als moderne gebouwen en het groen van Parkstad Limburg ligt binnen handbereik. Bijzonder in Heerlen zijn de zogeheten 'murals', die deze stad interessant maken voor kunstminnende citytripper. Verspreid door het hele centrum zijn levendige muurschilderingen aangebracht die prima te bezichtigen zijn tijdens een mooie stadswandeling. De 'collectie' wordt regelmatig aangevuld met nieuwe street art.

44 59

DE GEMOEDELIJKE SFEER, IMPOSANTE GEVELS EN VRIENDELIJKE BEWONERS GEVEN JE DIRECT EEN VAKANTIEGEVOEL, ZONDER DAT JE DAAR OOK MAAR IETS VOOR HOEFT TE DOEN.

HISTORISCH DEVENTER

De smalle steegjes en authentieke huizen doen aan alsof er al in geen tientallen jaren meer iets aan is veranderd, en dat is nu net de charme van Hanze stad Deventer. Het is dan ook één van de oudste steden van Nederland. In Deventer, gelegen aan de rivier de IJssel, zijn maar liefst 500 monumenten te bekijken en tientallen musea te bezoeken, maar ook tijdens een willekeurig rondje door het historische stadscentrum kom je op bijna iedere straathoek wel een bijzonder pand of ornalement tegen. Vergeet vooral niet de originele Deventer koek te proeven!



Caravana 2019 pakt uit met vernieuwde indeling

'KAMPEREN IS OOK IN 2019 WEER ONVERMINDERD POPULAIR'

Wie niet kan wachten tot het kampeerseizoen weer begint en staat te trappelen om weer vakantie te vieren in de buitenlucht, kan van 17 tot en met 22 januari alvast terecht op Caravana 2019 in het WTC Expo in Leeuwarden. De grootste kampeer- en vakantiebeurs van Nederland biedt niet alleen een compleet aanbod aan kampeermiddelen, campings en accessoires; het is ook nog eens een gezellig dagje uit.

TEKST: YARA HOOGLUGT

400 exposanten, 200 campings die samen 16 Europese bestemmingen vertegenwoordigen en 500 kampeermiddelen – en dit alles uitgesteld op een oppervlakte van 45.000 vierkante meter. Caravana 2019 is groot, enorm gevarieerd en vernieuwend. Een gezellig dagje uit in een ongedwongen sfeer, ook voor mensen die niet per se op zoek zijn naar een nieuwe camper, caravan, vouwwagen of tent.

Nieuwe indeling

Om een nóg betere bezoekersbeleving te creëren dan voorheen, is dit jaar gekozen voor een andere beursindeling, vertelt beursmanager Femke Beekink. 'Sinds Caravana 12 jaar geleden naar Leeuwarden kwam, hebben campers en caravans altijd gescheiden gestaan op de beursvloer. Dat gaan we nu anders doen. Mensen die voor een camper komen zullen weliswaar nog steeds niet ineens van gedachten veranderen, maar ook voor hen is het leuk om een oriënterend rondje te maken langs de caravans. Omgekeerd geldt dat

Horeca en activiteiten

Niet alleen kampeermiddelen zijn goed vertegenwoordigd op Caravana 2019. Ook voor een groot scala aan campings en een ruim assortiment accessoires, zoals kampeerservies, polariserende zonnebrillen en kleding, ben je in Leeuwarden in januari aan het juiste adres. 'Ook als je niet van plan bent grote aankopen te doen, kun je dus altijd met een aandenken naar huis.' Bovendien worden tal van activiteiten georganiseerd, zal er genoeg te doen zijn voor kinderen en is er een thematisch Europeplein waar je, we noemen maar een voorbeeld, poffertjes kunt eten op een kaasvormige poef. Hier geniet je van een hapje en drankje in de stijl van het land van jouw keuze.

Eén van de spraakmakendste primeurs komt dit jaar van Hollandse bodem. De LUME Traveler,

natuurlijk precies zo. Op deze manier creëren we meer reuring op de beursvloer en wordt het voor onze bezoekers gemakkelijker om overal een graantje van mee te pikken.'



© CARAVANA

LUME TRAVELER © LUME



44 59
CARAVANA 2019 IS GROOT, ENORM GEVARIIEERD EN VERNIEUWEND.

een innovatieve caravan van een Nederlandse bedenker en maker, zal voor het eerst te zien zijn op Caravana 2019. Deze designcaravan is helemaal te customizen naar eigen wens en precies zo in te delen zoals jij het wilt. Een buitenkeuken, uitschuifbaar dak, duurzaam materiaal voor het interieur: er is van alles mogelijk.

We blijven kamperen

Kamperen is anno 2019 nog steeds onverminderd populair, constateert Beekink. 'Zeker na afgelopen zomer, toen we in Nederland met tropische temperaturen te maken kregen. Het is tegenwoordig allang niet meer nodig om verre autoritten te onderne-

men of zelfs het vliegtuig te pakken voor een zonnige kampeervakantie, ook in eigen land is het perfect vertoeven.' Van alle kampeers in Nederland gaat nog steeds 75% met de caravan op pad, maar ook de camper is in opmars. 'Je ziet ook steeds meer alternatieven en innovaties die het vakantieviertje met de camper gemakkelijker maken. Denk aan movers, waarbij je een auto achter de camper kunt koppelen, of zelfs luxe, grotere campers waar je een kleine auto achterin kunt stallen.'

Het moge duidelijk zijn: er is dit jaar weer ontzettend veel te zien en te doen op de Caravana. Wat zijn jouw vakantieplannen dit jaar?



Zuid-Limburg

Even weg van alle drukte

Ontdek het allemaal op vzzuidlimburg.nl

Of volg ons via [@visitzuidlimburg](https://www.facebook.com/visitzuidlimburg) en [#visitzuidlimburg](https://www.instagram.com/visitzuidlimburg)

Je wordt wakker van het fluiten van de vogels, je trekt de gordijnen open en ziet dat de zon langzaam het heuvelslandschap verwarmt. Glooiende groene hellingen en uitgestrekte plateaus worden afgewisseld met karakteristieke dorpen en de mooiste vergezichten. Zuid-Limburg staat niet alleen bekend om zijn prachtige landschap en Bourgondische gastvrijheid, maar ook om zijn internationale topattracties. Ervaar de vele mogelijkheden die Zuid-Limburg te bieden heeft.

VVVZUID LIMBURG
Liefde voor het leven

GENIETEN VAN DE WINTERZON....
SAKSISCHE SCHWEIZ € 599
7 dagen o.b.v. halfpension

VRAAG ONZE NIEUWE BROCHURE AAN

OF VAN CULTUUR EN HISTORIE....
THURINGEN € 435
6 dagen o.b.v. halfpension

HUISHOUDBEURS € 33
16 t/m 24 februari 2019

ANDRÉ RIEU MAASTRICHT € 239
12 juli & 19 juli 2019 (2 dagen)

WINTERBERG € 32,50
5 jan, 26 jan, 16 febr, 23 febr & 2 mrt 2019

11 FOUNTAINS € 69
16 juli 2019

BN & TV-TOUR GOOI € 79,50
27 maart 2019

SOLDAAT VAN ORANJE € 114
10 febr, 24 mrt & 19 mei 2019

VEENSTRA REIZEN

Einsteinstraat 7 | 9285 WN | Buitenpost | 0511-541809 | www.veenstrareizen.nl



DE LEUKSTE FAMILIECAMPING IN TSJECHIË!



www.camping2000.com

NU 15% KORTING MET DEZE CODE:

--- KRANT ---



CARAVAN SPIEGELS.NL

✓ Speciaal ontworpen voor uw auto

✓ Uw caravanspiegel specialist

✓ Groot assortiment

Bezoek ons op
CARAVANA 2019

Bestel snel op
CARAVANSPIEGELS.NL

Voor wie op safari wil zijn er zeeën van mogelijkheden

OP SAFARI, MAAR DAN NET EVEN ANDERS

De Grote Trek van bovenaf

Het staat op menig bucketlist: the big five zien. De term komt oorspronkelijk uit de trofeejagerswereld. Als jager verdiende je pas écht respect als je de leeuw, neushoorn, buffel, olifant en luipaard boven je schoorsteen had hangen. De meeste kans om de big five te spotten heb je in de wildparken van Tanzania, Kenia en Zuid-Afrika. Zeer de moeite waard is het Serengeti natuurpark op de grens van Kenia en Tanzania, al is het maar omdat je hier twee keer per jaar de Grote Trek kunt aanschouwen. Op zoek naar vers voedsel verplaatsen 2,5 miljoen gazellen, zebra's en gnoes zich dan massaal naar Kenia. Een prachtig schouwspel om vanuit je jeep te bekijken. Of nog leuker: vanuit een luchtballon! Dit kan niet alleen in Tanzania, maar ook in het Masai Mara park in Kenia.

Variatie in veilig Rwanda

Je zou het niet zeggen, maar ook in Rwanda kun je een prachtige safari-ervaring opdoen. Vanwege de massale slachting van de Tutsi's in 1994 wordt het land nog steeds geassocieerd met genocide en oorlog. Maar Rwanda, dat bekend staat om haar eeuwig groene heuvels, is tegenwoordig heel veilig én heeft een eigen nationaal park. Om het toerisme te stimuleren bracht de regering the big five, samen met een natuurorganisatie, een paar jaar geleden terug in het Akagera National park. Het park is met 12.000 dieren relatief klein, maar biedt wel een heleboel variatie. Zo is er de optie om met een bootje langs nijlpaarden en nijlkrokodillen te varen en kom je over prachtige vlaktes vol antilopen en zebra's.



Treinsafari

Beleeflijk toegegeven, je zal de wilde beesten niet zo dichtbij zien als vanuit een jeep. Maar dwars door Afrika reizen met de trein is een onvergetelijke ervaring. Vanuit je coupé zie je het Afrikaanse

landschap als een filmdecor aan je voorbij trekken. Er zijn verschillende mogelijkheden om Afrika per trein te ontdekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een luxe, maar ouderwets ingerichte trein? In de houten restauratiewagens waan

je je in de jaren dertig van de vorige eeuw. Onderweg word je als passagier behoorlijk in de watten gelegd. Je krijgt heerlijk eten en de lekkerste wijn geserveerd. De trein vertrekt vanuit Kaapstad of Dar es Salam in Tanzania en de rit beslaat

4499

DE RIT BESLAAT LIEFST ZESDUIZEND KILOMETER WAARBIJ TANZANIA, ZIMBABWE, BOTSWANA EN ZUID-AFRIKA WORDEN DOORKRUIST.

liefst zesduizend kilometer waarbij Tanzania, Zimbabwe, Botswana en Zuid-Afrika worden doorkruist. De rit voert onder andere langs de safari-gebieden van Selous en de Riftvallei. En ja, hierbij kun je wilde dieren zien vanuit je coupé. Gelukkig maar dat de trein niet harder dan twintig kilometer per uur rijdt. Wil je de beesten écht van dichtbij aanschouwen? Dat kan. Er wordt geregeld gestopt voor één- of tweedaagse excursies naar de omliggende wildparken. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om te stoppen in de kleine dorpjes die je onderweg tegenkomt. Boek wel op tijd, voor een plek in een trein is namelijk een wachtlijst en die kan gerust oplopen tot twee jaar.

Landen als Tanzania, Kenia en Zuid-Afrika kennen de prachtigste wildparken, maar ook in een minder bekend land als Rwanda kun je olifanten, leeuwen en zebra's in het wild wil zien. Bovendien zijn er, buiten de jeep en auto, tal van originele manieren om wildparken te verkennen. De leukste safarimogelijkheden op een rij.

TEKST: HAGAR JOBSE

WEG VAN DE
GEBAADE PADEN

SAFARI

... met Talisman

'Het is natuurlijk prachtig om met een kano langs een groep drinkende olifanten te varen, maar met een jeep is het avontuur ook groots. Of wat denkt u van een wandelsafari, waarbij de focus ligt op de kleinere diersoorten? Bij Talisman zoeken we altijd naar exclusiviteit, weg van de massa en middenin de wildernis. En we vinden het altijd: prachtige safari's vanuit exclusieve verblijfplaatsen op de meest bijzondere plekken in Afrika.'

MARTINE CLAESSENS TALISMAN SAFARI SPECIALIST

UNIEKE EN EXCLUSIEVE REIZEN OP MAAT

Talisman travel design is al 26 jaar dé maatwerk reisspecialist van Nederland. De Talisman specialisten ontwerpen de mooiste reizen naar bestemmingen in Afrika maar ook Azië, Amerika, Oceanië en Europa voor u, de reiziger. Laat u inspireren met enthousiaste reisverhalen tijdens een telefoongesprek of een afspraak in de Talisman reisfabriek te Breda.

T. 088 775 59 00 TALISMAN.NL

Talisman
travel design

BESTIAE FEROCES AMICI
NATURE

JAMBO
SAFARI CLUB
SINDS 1979

Op jambo.nl en in onze brochure vindt u ruim 100 uitgekende reizen of bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.

SAFARI IN AFRIKA?

Al sinds 1979 dé Afrika specialist

De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Mambulu!
Safaris with a difference

Dé ontwerpers van maatwerk safari's in oost en zuidelijk Afrika

"Ik kan stellen dat de reis met Mambulu! Safaris de meest 'zorgeloze' en best georganiseerde reis was die ik ooit heb meegemaakt."
(Rinse Tamsma maakte met zijn gezin een safari in Botswana)

www.mambulu.com info@mambulu.com 023-5748351

Een reis om nooit te vergeten naar zuidelijk Afrika

BUDGET SAFARI
VOORDELIGE REIZEN IN ZUIDELIJK AFRIKA

Wij bieden op maat gemaakte reizen voor ieders budget en wensen. Kijk op onze website voor meer informatie: www.budget-safari.nl

Willem van Heesstraat 25, 4827 AD Breda | 06 26 99 45 82 | www.budget-safari.nl

Kampeer & Caravan show

2019

In de showrooms van dé 7 noordelijke dealers!

Extra voordeel op 2018 modellen



U BENT VAN HARTE WELKOM!

GRATIS PARKEREN EN ENTREE

donderdag
17
januari

vrijdag
18
januari

zaterdag
19
januari

zondag
20
januari

maandag
21
januari

dinsdag
22
januari

MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

CARAVANS | CAMPERS | ACCESSOIRES



Een keur aan nieuwe en gebruikte caravans en campers én 6 dagen lang profiteren van waanzinnige voordeelacties!



www.cdnn.nl



Recreama Caravans Groningen

Koldingweg 13, Groningen. 050-5494273
www.recreama.nl

Knaus - Kabe - T@b - Tabbert - Weinsberg

Egberts Caravan Center

Van 't Hoffstraat 2, Leek. 0594-512444
www.egbertscaravancenter.nl

Eriba - Hymercar

Caravan Centrum Emmen

Navigatiestraat 7/8, Emmen. 0591-628530
www.cc-emmen.nl

Hobby - Fendt - Sprite

Strating Caravans

Weg der Ver. Naties 6, Zuidbroek. 0598-634905
www.strating-caravans.nl

Hobby - Bürstner

Bezoek voor openingstijden de websites van de deelnemers.

Eurotrek Campers Coevorden

Printer 31, Coevorden. 0524-593700
www.eurotrek.nl

Kabe - Knaus - Burstner - Boxstar - Weinsberg

Miedema Caravans Marum

Noorderringweg 6, Marum. 0594-643011
www.miedemacaravans.nl

LMC - Caravelair - Weinsberg - Swift Stawagens

Noorder Caravan Centrum

Noorderweg 9, Marum. 0594-642120
www.ncc-marum.nl

Hobby - Fendt - Dethleffs

Tot ziens in onze showrooms!